

**Được khai thị bởi Bậc Đại Giác Chân Nhân Dada
Bhagwan**

**Chân Trí Khoa Học Đơn Giản và Hữu
Hiệu Chứng Thật Chân Cảnh
Linh Hồn**

(Simple and Effective Science for Self-realization)

Sống Hòa Hợp An Vui

(Living with Harmony)

Nguyên tác bằng tiếng Gujarati

Đức Bà Bác Sĩ Niruben Amin biên tập

Việt Dịch từ bản tiếng Anh

Nhà Xuất Bản: Mr. Ajit C. Patel

Dada Bhagwan Vignan Foundation

1, Varun Apartment, 37, Shrimali Society,

Opp. Navrangpura Police Station,

Navrangpura, Ahmedabad: 380009.

Gujarat, India.

Tel.: +91 79 35002100, +91 9328661166-77

© Bản Quyền: Dada Bhagwan Foundation

5, Mamta Park Society, B/h. Navgujarat College,

Usmanpura, Ahmedabad-380014. Gujarat, India.

Email: info@dadabhagwan.org Tel.: +91 9328661166-77

Đã đăng ký bản quyền. Không phần nào của quyền sách này được chia sẻ, sao chép, dịch hay in lại với bất cứ hình thức nào (kể cả sách lưu trữ qua điện tử hay

ghi âm) nếu không được sự cho phép bằng văn bản của người giữ bản quyền.

Phiên Bản Web [Tháng 8 năm 2022]

Giá: Lòng tuyệt đối khiêm cung với tâm niệm “Tôi không biết gì cả”

Nhà In: Amba Multiprint

B -99, Electronics GIDC, K-6 Road

Sector -25, Gandhinagar - 382044.

Gujarat, India.

Tel. : +91 79 35002142, +91 9328660055

*Lưu ý người đọc: Đây là bản thảo của người dịch, nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến ý nghĩa của những gì được dịch, xin vui lòng tham dự những buổi pháp hội vấn đáp học đạo (satsang), nơi đây mọi vấn đề sẽ được giải thích bởi Bậc Đại Giác Chân Nhân.

Trimantra

(Tam Vô Thượng Chú)

Namo Vitaraagaya

Chí tâm đánh lễ các đấng Tự Tại giải thoát

Namo Arihantanam

Chí tâm đánh lễ các đấng hoàn toàn giải thoát tại thế cứu độ chúng sanh

Namo Siddhanam

Chí tâm đánh lễ các đấng hoàn toàn giải thoát trần cảnh

Namo Aayariyanam

Chí tâm đánh lễ các đấng Đạo Tổ đã truyền đạt sự tu hành giải thoát cho chúng sinh

Namo Uvazzayanam

Chí tâm đánh lễ các vị Đạo Sư trưởng

Namo Loye Savva Sahunam

Chí tâm đánh lễ các vị Đạo Sư xuất thế tu hành giải thoát

Eso Pancha Namukkaro

Năm đánh lễ quy mệnh này

Savva Pavappanasano

Tiêu trừ mọi tội nghiệp, mọi khổ nạn

Mangalanam Cha Savvesim

Đây là tinh hoa của mọi thần chú

Padhamam Havai Mangalam

Đây là vô thượng chú

Om Namo Bhagavate Vasudevaya

Chí tâm đánh lễ đấng đại hùng đại trí Chí Tôn

Om Namah Shivaya

Chí tâm đánh lễ đấng Chí Tôn Shiva

Jai Sat Chit Anand

Chứng Thật Cảnh Giới Thanh Tịnh Của Linh Hồn Là Chân Hạnh phúc

Dada Bhagwan là ai?

Vào một buổi chiều khoảng 6 giờ tháng 6 năm 1958, ngồi nghỉ trên một ghế dài nơi trạm dừng xe lửa náo nhiệt của thành phố Surat, 'Dada Bhagwan' đã hốt nhiên hiện lộ trọn vẹn nơi pháp thân của Ngài Ambalal Muljibhai Patel. Thiên nhiên đã tiết lộ một hiện tượng đáng chú ý của tâm linh! Chân Cảnh Giới Đại Giác Quang Minh Toàn Tri trong Ngài đã được tiết lộ trong vòng một giờ đồng hồ!

Chúng ta là ai? Thượng Đế là gì? Ai điều hành thế gian? Nghiệp là gì? Giải thoát là chi? v.v... Tất cả mọi vấn nạn về Linh Hồn và Đạo Sống đều được trả lời trong khoảng thời gian xảy ra hiện tượng này.

Tất cả những gì Ngài được chứng thực buổi chiều hôm ấy, Ngài đã truyền đạt cho người thọ lễ bằng nền tảng Chân Trí Khoa Học Trực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (*Gnan Vidhi*), chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ! Đây được coi là con đường của *Akram*. *Kram* có nghĩa là tiệm tiến leo thang tuần tự, từ bước một trên đường tu thân sống đạo, trong khi *Akram* là không qua bậc thang nào, là con đường tắt, đi thang máy ! *Akram* bây giờ được công nhận là cách ngắn nhất để thành tựu Chân Lạc Cảnh của Linh Hồn.

Khi Ngài giải thích cho người khác nghe “Đấng Dada Chí Tôn là ai”, Ngài thường nói: “Người mà các con nhìn thấy này không phải là Đấng Dada Chí Tôn. Người mà các con nhìn thấy là ông A.M.Patel. Thầy là một Bậc Đại Giác Chân Nhân (*Gnani Purush*), và Ngài, Đấng Hiện Hiện trong Thầy là Đấng Dada Chí Tôn của mười bốn cõi giới. Ngài đang hiện diện bên trong các con cũng như bên trong mọi người khác. Ngài chưa hiện hiện nơi các con, nhưng nơi Thầy Ngài hoàn toàn hiện hiện. Chính Thầy không phải là Đấng Chí Tôn (*Bhagwan*).

Chính Thầy cũng đánh lễ Đấng Dada Chí Tôn trong Thầy.
Ngài là Chân Cảnh Linh Hồn của Thầy.”

Mối liên lạc để tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng

Chân Cảnh Linh Hồn (Atma Gnan)

Sau khi được tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn vào năm 1958, Đức Thầy Đáng Tôn Kính (Dadashri) thường đi đến nhiều nơi trong và ngoài nước, để mở Pháp Hội Vấn Đáp Học Đạo và ban Lễ Truyền Thọ Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn cho những người thành tâm cầu đạo.

Suốt cuộc đời Ngài Dadashri đã ban Phước Lành và truyền Năng Lực Thiêng Liêng cho Đức Bà Bác sĩ Niruben Amin (Niruma) để tiếp nối dòng truyền thừa của Ngài. Sau khi Đức Thầy Dadashri viên tịch, Đức Bà Niruma vẫn tiếp tục đảm nhận sứ mạng mở Pháp Hội Vấn Đáp Học Đạo (*Satsang*) và ban Lễ Truyền Thọ Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn cho người thành tâm cầu đạo. Đức Bà là bảo khí truyền bá đại diện cho “Chân Trí Khoa Học Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn”. Ngài Dadashri cũng đã ban Phước Lành và truyền Năng Lực Thiêng Liêng cho Đức Thầy Tôn Kính Deepakbhai Desai, người cũng đã được Đức Thầy Tôn Kính Dadashri trực tiếp ban Phước Lành và Năng Lực thiêng liêng để tiếp tục dòng truyền thừa mở Pháp Hội Vấn Đáp (*Satsang*). Hiện nay, Ngài Deepakbhai cũng đã được Mẹ Hiền Niruma đào luyện và ban Ân Thiêng thêm để ngược xuôi đó đây trên khắp địa cầu khai mở và hướng dẫn người thành tâm cầu đạo truyền thọ Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn.

Sau khi thành tựu Chân Trí Khoa Học Trực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn, hàng ngàn người đã thực chứng được cảnh giới giải thoát, tự do tự tại an vui giữa những trách nhiệm bộn bề của cuộc sống thế gian.

LỜI GHI CHÚ VỀ BẢN DỊCH NÀY

Bậc Đại Giác Chân Nhân Ambalal M. Patel, được mọi người biết với tên "Dadashri" hay "Dada" đã ban những buổi giảng pháp dưới hình thức vấn đáp, trả lời những câu hỏi từ những người thành tâm cầu đạo. Những buổi Pháp Hội này đã được ghi lại và biên soạn thành sách bởi Đức Bà Bác Sĩ Niruben Amin bằng tiếng Gujarati.

Ngài Dadashri nói rằng không thể nào dịch từng chữ một những buổi Pháp Hội Vấn Đáp Học Đạo (Satsang) và Chân Trí Khoa Học Trực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Akram Science) sang những ngôn ngữ khác được, vì ý nghĩa thậm thâm vi diệu của lời dạy sẽ mất đi qua quá trình dịch thuật. Do đó, để thấu hiểu chính xác Chân Trí Khoa Học Trực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Akram Science), Ngài nhấn mạnh sự quan trọng của học chữ Gujarati.

Tuy nhiên, Dadashri ban ân thiêng của Ngài để dịch lời dạy của Ngài thành tiếng Anh và những ngôn ngữ khác để những người thật tâm cầu đạo được tiếp nhận lợi ích một mức độ nào đó và sau này sẽ tinh tiến hơn qua nỗ lực tu thân sống Đạo của họ. Đây không phải là bản dịch theo nghĩa thông thường từng chữ, nhưng với trân trọng bảo tồn lời dạy đầy sáng tạo theo nguyên nghĩa sống động thậm thâm vi diệu của Ngài.

Những bài giảng pháp đã và đang được tiếp tục dịch từ ngôn ngữ Gujarati. Đối với một số chữ Gujarati, cần phải dùng vài chữ Anh hay chữ Việt khác nhau, đôi khi cần cả một

câu để chuyên chở chính xác lời dạy. Do đó, âm dịch chữ Gujarati được giữ nguyên với đồng văn chữ Anh để dòng lưu chuyển đầy sức sống của lời dạy thấm nhập vào lòng người đọc dễ dàng hơn. Chữ Gujarati đầu tiên mà đọc giả gặp trong lúc đọc sẽ được in dấu nghiêng giải thích bằng tiếng Anh trong dấu ngoặc. Sau đó sẽ được để nguyên âm Gurajati cho đọc giả làm quen dần với những ý nghĩa thâm sâu hơn theo đồng văn của những cách dịch khác nhau. Cách này sẽ giúp được 2 lợi ích. Đầu tiên là giúp dễ dàng cho dịch giả và đọc giả, thứ hai là giúp đọc giả quen dần với từ ngữ Gurajati rất quan trọng cho sự hiểu biết của Chân Trí Khoa Học Thực Chứng. Nội dung trong ngoặc kép vuông cắt nghĩa rõ hơn về vấn đề, không tìm thấy ở nội dung tiếng Gujarat của bản chánh.

Đây là lòng khiêm nhường mong cầu dâng hiến cho thế giới tinh hoa Chân Trí Thực Chứng của Ngài. Trong lúc đọc bản dịch này, nếu có bất kỳ mâu thuẫn hay sai lệch nào, thì đó là sai sót của người dịch và sự hiểu biết của vấn đề cần được làm sáng tỏ bởi Bậc Đại Giác Chân Nhân sống (Gnani) để tránh những hiểu lầm.

Chú Thích

Một vài chữ Gujarati được lập đi, lập lại nhiều lần trong quyển sách nhỏ này. Quý vị sẽ làm quen với chúng, với những giải thích sau đây:

Gnani Purush: Bậc Đại Giác Chân Nhân, người hoàn toàn Chứng Thật Chân Cảnh Giới của Linh Hồn Thanh Tịnh và có khả năng truyền thọ Chân Trí Thực Chứng này cho người khác.

Gnan Vidhi: Lễ Tiếp thọ Chân Trí Huệ về Chân Cảnh Giới của Linh Hồn đặc biệt của Khoa học Thực Chứng Chân Trí (Akram Vignan). Đây là một quá trình khoa học tiếp diễn trong 48 phút, trong thời gian đó Bậc Đại Giác truyền ân điển thiêng liêng cho người thật tâm cầu Đạo và truyền thọ Chân Trí Huệ Thực Chứng về Chân Cảnh Linh Hồn (imparts the experiential Knowledge of the Self) cùng với Chân Trí Huệ về năng lực vận hành vũ trụ (Knowledge of the doer in this Universe).

5 Agnas: Năm nguyên tắc hay phương châm Hiền Đạo sẽ được giải thích sau Lễ Tiếp thọ Chân Trí là trực tiếp tương ứng với công phu hiền Đạo trong cuộc sống theo năm phương châm này.

Satsang: Pháp Hội Vấn Đáp học Đạo: Pháp Hội trong đó Bậc Đại Giác trả lời những thắc mắc của Người Hỏi để làm sáng tỏ Chân Trí Huệ cũng như công phu Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn. Hỏi đáp trực tiếp sống động và quây quần trong cảnh giới thân cận với một Bậc Đại Giác là quý giá vô

cùng. Nếu không có sự hiện diện của Bậc Đại Giác Chân Nhân (Gnani Purush) Dadashri, thì Đức Thầy Deepakbhai, vị Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Atmagnani) đã được Ngài truyền ân điển Thiêng liêng, hiện đang hướng dẫn Lễ Truyền thọ Chân Trí Huệ (Gnan Vidhi). Thân cận với Ngài là vô cùng trọng yếu trong tiến trình từ Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn cho đến Chân Cảnh Đại Viên Mãn Tự Tại Giải Thoát của Linh Hồn (Absdute State of the Self, Paramatma). Nếu không thể có cơ hội tham dự những Pháp Hội như thế thì Khoa Học Thực Chứng Chân Trí vẫn có thể hiểu được nhờ những buổi họp mặt để học hỏi những kinh sách viết lại lời dạy Thiêng liêng của Ngài Dadashri và xem videos về những Pháp Hội của Ngài. Satsang, Pháp Hội Học Đạo, gồm 2 chữ Sat, Chân cảnh trường tồn bất biến của Linh Hồn và Sang buổi họp. Vậy, Satsang là Pháp Hội để thân cận với Cảnh giới sống thật của Linh Hồn.

Luật sinh tử luân hồi (Law of karma) là luật nhân quả chính xác Nhân Duyên Sinh Thành Đại Diễn. Tiền kiếp tạo nghiệp, hiện kiếp quả báo, hiện kiếp tạo nghiệp, lai sinh quả báo, sinh tử luân hồi nối tiếp không ngừng. Gieo nhân nào thì nhận quả nấy. Nghiệp (karma) khi các con làm việc gì, và các con hỗ trợ việc làm đó với ý hay lời nói “tôi đang làm nó” là tạo nghiệp. Hỗ trợ hành động với niềm tin “tôi là người làm” (doership) là mang nghiệp vào thân. Nếu các con hiểu được “ta không phải là người làm” và “ai là người làm” thì hành vi không có hỗ trợ nào và nghiệp sẽ rơi rụng hết.

Ý muốn giúp người khác sống vui, đem niềm vui đến cho người khác sẽ tạo phước báo, và ý muốn làm người khác đau buồn là tạo ác báo. Kết nghiệp là do ý định, ý muốn, ý hướng chứ không phải do hành động. Hành động bên ngoài dầu tốt

hay xấu đều không tạo nghiệp ràng buộc. Điều tạo ra nghiệp cảnh đọa đày chính là tâm ý, hay động lực của hành động nơi tâm hồn.

Mục Lục

| | |
|--|----|
| Nguyên tác bằng tiếng Gujarati | 1 |
| Đức Bà Bác Sĩ Niruben Amin biên tập | 1 |
| TRIMANTRA (Tam Vô Thượng Chú) | 3 |
| LỜI CHÚ VỀ BẢN DỊCH TIẾNG ANH NÀY | 5 |
| Giới thiệu Bạc Đại Giác | 7 |
| Ai là Đấng Dada Chí Tôn ? | 9 |
| Chú Thích | 16 |
| Chân Trí Khoa Học Thực Chứng | 19 |
| Chân Cảnh Linh Hồn | 19 |
| Khoa học đơn giản và hữu hiệu để Thực Chứng | 19 |
| Chân Cảnh của Linh Hồn | 19 |
| Thứ bậc của Cảnh giới Giải thoát | 21 |
| An vui vĩnh cửu nhờ Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn | 22 |
| Làm sao có thể biết được Chân Cảnh Linh Hồn Tự Tại Tụng niệm, Khổ tu, Giới Nguyện, Lễ Bái | 28 |
| Bạc Đại Giác Chân Nhân có thể giúp một người Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn | 30 |
| Giải pháp dễ dàng để đạt cảnh giới giải thoát | 31 |
| Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn qua Bạc Đại Giác. Cần Một Sư Phụ Hay Một Bạc Đại Giác Chân Nhân? | 32 |
| Ai có thể chủ trì Quy Mệnh Lễ | 34 |
| Làm thế nào Chứng Thật Chân Cảnh Linh Hồn | 35 |
| Thực Chứng Giải Thoát qua đường Chân Trí Khoa Học Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn | 36 |
| Bạc Đại Giác Chân Nhân là nhà khoa học vĩ đại nhất của thế giới | 37 |
| Ai là Bạc Đại Giác Chân Nhân | 38 |
| Nhận ra được Bạc Đại Giác | 39 |
| Đường Thực chứng và Tiệm chứng | 41 |
| Đường Thực Chứng giúp Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn dễ dàng | 42 |

| | |
|---|----|
| Với đường Tiệm Chứng các con phải “Làm” trong khi với đường Trục Chứng... | 44 |
| Thành Đạo nhờ Ân Thiêng của Bậc Đại Giác Chân Nhân | 45 |
| Đường Trục Chứng vẫn tiếp nối không ngừng | 46 |
| Lễ Truyền Thọ Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Gnan Vidhi) là gì? | 47 |
| Nghiệp bị tiêu trừ trong ánh sáng Chân Trí Thực Chứng | 49 |
| Tầm quan trọng sống theo 5 Phương Châm Hướng Dẫn Giải Thoát sau Lễ Truyền Thọ Chân Trí Thực Chứng | 52 |
| Công phu nào phải được hành trì sau khi tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng | 53 |
| Tinh tiến nhanh hơn với Năm Phương Châm | 54 |
| Chân Tinh tiến hướng về Chân Cảnh Linh Hồn bắt đầu với Công Phu sống theo Năm Phương Châm | 56 |
| Sự quan trọng của Trực tiếp tham dự Pháp Hội | 60 |
| Phải cần tưới nước sau khi gieo hạt | 61 |
| Quyết tâm có thể tiêu trừ Chướng ngại | 62 |
| Đảm bảo lợi nhuận trong đời sống nhờ tham dự Pháp hội | 63 |
| Pháp Hội của Dada kỳ diệu phi thường | 63 |
| Hãy tiếp xúc thân cận với Bậc Đại Giác | 64 |
| Trực tiếp tham dự Pháp Hội là tốt nhất | 65 |
| Khi không có được cơ hội trực tiếp tham dự Pháp Hội | 67 |
| Thế gian trọn lành qua Năm Phương Châm Sống Đạo | 68 |
| Bắt đầu nhìn thấy lỗi lầm của mình sau khi tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng | 68 |
| Nhờ sống theo Năm Phương Châm mà tầm nhìn trọn hảo | 69 |
| Từ đó các con đạt được Chính Kiến | 70 |
| Năng Lực Thấy Biết hướng về làm lỗi bên trong | 70 |
| Tùy duyên hoà ứng thuận xử trong mọi hoàn cảnh | 72 |
| Hãy tiêu hóa những câu này | 72 |
| Tùy thuận với Nội tướng | 74 |
| Tùy thuận thích ứng trong bữa ăn | 74 |
| Dẫu các con không thích, Hãy chấp nhận nó bằng cách này hay cách khác | 75 |

| | |
|---|-----------|
| Hòa thuận với người khó tánh | 76 |
| Đừng kết án, Hãy tùy thuận | 77 |
| Không biết hoà ứng thuận xử là ngu xuẩn | 79 |
| Luật giao thông phòng ngừa tai nạn | 81 |
| Khoa học đáng được biết | 84 |
| Xung đột là dấu hiệu của tâm cảnh tối tăm | 86 |
| Hiểu biết thực dụng cho mọi nơi mọi thời | 87 |
| BẤT CỨ NHỮNG GÌ XẢY RA | 89 |
| ĐỀU LÀ CÔNG LÝ | 89 |
| Đại Tự Nhiên luôn luôn Công Bằng | 89 |
| Vị trí của Thượng đế giống cái gì? | 91 |
| LỖI LÀ CỦA NGƯỜI ĐAU KHỔ | 95 |
| Nơi tòa án của Đại Tự Nhiên | 95 |
| Tại sao chúng ta đau khổ? | 95 |
| Một người khổ đau vì chính làm lỗi của họ | 96 |
| Luật pháp của Thượng đế là gì ? | 97 |
| Tri ân những người giúp các con thoát khỏi khổ nghiệp | 98 |
| Hãy phân tích nó theo cách này | 99 |
| Bảo khí rửa sạch tội lỗi: Sám hối | 102 |
| Ý nghĩa chính xác của Sám hối | 103 |
| Cách thức sám hối rõ ràng chính xác | 104 |
| Lễ Truyền Thọ Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Gnan Vidhi) là gì ? | 106 |
| Lễ Truyền Thọ Chân Trí Thực Chứng | 108 |

Chân Trí Khoa Học Thực Chứng

Chân Cảnh Linh Hồn

Khoa học đơn giản và hữu hiệu để Thực Chứng

Chân Cảnh của Linh Hồn

(1)

Mục đích của đời người là gì ?

Cuộc sống thế gian này đã rạn nứt. Một người không biết gì, cả đến tại sao họ đang sống cuộc đời của họ. Cuộc đời là vô nghĩa nếu không biết mục đích của nó là gì. Người ta kiếm tiền, vui hưởng ăn uống và lo lắng suốt ngày. Làm sao điều này là mục đích của đời sống cho được. Làm sao để cuộc sống không bị phung phí. Sau khi được sinh ra làm người. Phải làm gì để đạt được mục đích. Nếu các con muốn sống đời hạnh phúc, đầy đủ tiện nghi, các con phải chia sẻ với người khác những gì các con có.

Hãy học Luật sống nơi thế gian này trong chỉ một câu Tinh hoa của tất cả tôn giáo trên thế giới. Đó là: Nếu các con muốn hạnh phúc, hãy giúp người khác sống hạnh phúc và nếu các con muốn đau khổ hãy làm người khác đau khổ. Cứ làm những gì thích hợp với các con. Có người sẽ tự hỏi làm sao giúp người khác được khi mình nghèo? Có nhiều cách giúp người khác dầu các con nghèo. Phải có thành tâm, nhiệt tình, niềm vui giúp đỡ người khác. Các con có thể làm việc lặt vặt, góp ý, khuyên nhủ... có rất nhiều cách để giúp đỡ người khác.

Hai loại Mục Tiêu: Thế Gian và Cứu Cánh

Có hai loại mục đích cần phải được quyết định. Thứ nhất là các con phải sống cuộc đời của các con như thế nào mà không có bất cứ chúng sinh nào bị tổn hại hay đau buồn bởi các con. Các con phải dùng thời giờ để thân cận với những người khuyến khích, đề cao cuộc sống Thực Chứng Chân Cảnh của Linh Hồn (Satsang), làm bạn, sinh hoạt với những người lương thiện, và tránh tiếp xúc những người có lối sống bất thiện, thiếu đạo đức (kusang), càng xa càng tốt. Mục đích phải là như thế.

Mục đích thứ hai. Nếu các con tình cờ gặp được một Bậc Đại Giác Chân Nhân còn tại thế (Pratyaksh Gnani Purush, Bậc đã Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn và có năng lực truyền thọ Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn cho người khác và giúp họ đạt được Chân Cảnh này) thì hãy giữ mối liên lạc tiếp xúc với Ngài. Với Ngài tất cả mục tiêu của các con đều thành tựu, và mọi vấn đề đều có được giải đáp thỏa đáng, và đạt được cảnh giới giải thoát, tự do, tự tại, an vui.

Như thế thì, cứu cánh của đời người là gì? Giải thoát (moksha), tự do, tự tại, an vui vĩnh cửu, phải là cứu cánh của đời người. Các con muốn tự do tự tại an vui, không phải như vậy sao? Các con còn muốn lưu lạc lang thang vô hướng, không biết bến bờ là đâu cho đến bao giờ? Các con chỉ sống như thế qua vô số kiếp rồi, không chỗ nào bỏ sót cả. Tại sao các con phải khổ với kiếp sống lưu lạc, vô tận như thế? Chỉ vì các con không nhận ra chân diện mục của các con, các con không biết các con thật sự là ai. Các con không phải biết rõ Chân Cảnh Linh Hồn của các con hay sao? Mặc dầu lang thang lưu lạc khắp nơi qua vô số kiếp các con vẫn không biết

các con thực sự là ai. Có phải kiếm được nhiều tiền là mục đích duy nhất trong đời không? Các con không cố gắng chút nào hướng về cảnh giới giải thoát của các con hay sao? Thật sự, một người có thể trở thành Đấng Chí Tôn (Thượng đế), Cảnh Giới Tuyệt Đối Đại Tự Tại của Linh Hồn (Parmatma, Absolute Self).

Thứ bậc của Cảnh giới Giải thoát

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, thường thường khi nói về giải thoát, chúng con hiểu theo kiểu nghĩa, thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi.

Dadashri: Đúng, đó là sự thật. Nhưng đó là giai đoạn cuối cùng của giải thoát. Nó là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ nhất của cảnh giới giải thoát là cảm thấy không bị động dao, âu lo, do những khó khăn và phiền não do cuộc đời gây ra, cảm thấy an nhiên không bị động tâm đối với những đau khổ của cuộc sống. Giữa cảnh khổ do người khác hay ngoại cảnh mang tới, các con vẫn tự tại, thanh thản, an vui với Chân Cảnh của Linh Hồn. Đó là giai đoạn thứ nhất của cảnh giới giải thoát.

Giai đoạn thứ hai của giải thoát là giải thoát vĩnh viễn (permanent moksha), khi tất cả nghiệp đều tiêu trừ, hóa giải, và đây là cảnh giới tự do tự tại thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. Giai đoạn thứ nhất của cảnh giới giải thoát phải đạt được ngay ở đây và bây giờ. Thầy Chứng Thật Chân Cảnh Giới giải thoát thứ nhất, liên tục không gián đoạn. Giải thoát phải là, dầu đang sống trong cảnh phức tạp của cuộc đời, tâm hồn vẫn không bị chúng ảnh hưởng. Giai đoạn giải thoát như thế có thể đạt được nhờ Chân Trí Khoa Học Trực Chứng Chân Cảnh

Linh Hồn (Akram Vignan, the spiritual science of the stepless path to Self – Realization).

(2)

An vui vĩnh cửu nhờ Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn

Tất cả chúng sinh đang tìm kiếm gì? Tất cả đều mong cầu có được đời sống an vui, hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc trong cuộc đời chỉ là tam bọ, thoáng chốc đã qua nhanh. Người đời đi xem hát, tham dự tiệc tùng để tìm vui, nhưng phiền não lại trở lại. Khi lo buồn theo sau niềm vui thì làm sao các con có thể gọi là hạnh phúc cho được. Nó là hạnh phúc mê vọng. An vui, hạnh phúc thật sự phải là cảnh giới vĩnh cửu, trường tồn. Hạnh phúc thế gian không gì hơn là hạnh phúc vô thường, nó chỉ là tưởng tượng không thật. Mỗi Linh Hồn đang tìm gì? Linh Hồn tìm Lạc Cảnh mãi mãi trường tồn. Người đời tin rằng Hạnh phúc sẽ đến từ điều này hay điều kia. Tôi sẽ mua cái này, tôi sẽ làm điều đó, tôi sẽ xây cất biệt thự như thế, tôi sẽ hạnh phúc. Họ tiếp tục làm như thế nhưng chẳng có hạnh phúc nào đến với họ cả. Ngược lại họ chìm sâu hơn và sâu hơn nữa vào trong vũng lầy của đau khổ và hoang mang. Hạnh phúc an vui chân thật, tức Chân Lạc Cảnh, nằm bên trong các con. Nơi Chân Cảnh Giới của Linh Hồn các con là Chân Cảnh Hạnh Phúc Vĩnh Cửu. Do đó, nếu các con Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn của các con, các con sẽ có được Hạnh Phúc Vĩnh Cửu.

Hạnh phúc và Đau khổ

Mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc, an vui nhưng không ai xác định được hạnh phúc, an vui là gì; Hạnh phúc phải là như thế nào. Cảnh Giới Hạnh Phúc thật sự không bao giờ có bất cứ phiền não nào theo sau cả. Hãy đi tìm một loại hạnh phúc như thế trong thế giới này. Hạnh phúc an vui vĩnh cửu ở trong các con. Chân Cảnh Linh Hồn của các con là quê nhà của niềm vui sống vô biên, vĩnh cửu, nhưng các con lại tìm niềm vui sống nơi những vật tạm bợ, vô thường !

Tìm kiếm Hạnh Phúc Vĩnh Cửu

Khi một người đạt được niềm vui sống vĩnh cửu, và khi những phiền não của cuộc đời không có ảnh hưởng gì đến họ, như vậy là họ đã được tự do tự tại an vui. Hạnh phúc vĩnh cửu (*param anand*), điều này được gọi là Giải Thoát (*moksha*). Điều gì là hữu dụng của bất cứ loại giải thoát nào khác? Hãy nói cho Thầy biết về chuyện đó.

Người Hỏi: Tất cả mọi phấn đấu trong cuộc đời là chỉ cho điều đó mà thôi.

Dadashri: Đúng vậy, các con đâu có thích những khoái cảm phù du, qua nhanh. Đau khổ luôn luôn theo sau những cảm giác tạm thời như thế, đó là lý do tại sao các con không thích nó. Nếu niềm vui sống là vĩnh cửu thì không có đau khổ theo sau. Một người cần có niềm vui sống như thế. Khi một người đạt được niềm vui sống như thế, thì đó chính là giải thoát. Ý nghĩa của giải thoát là gì? Là khi một người không có bị ảnh hưởng bởi bất cứ phiền não nào của cuộc đời. Chính điều này được gọi là giải thoát. Ngoài như thế ra, không ai

trên thế gian này không bị ảnh hưởng bởi đau khổ cả.

Những nhà khoa học trên thế giới tiếp tục hoạt động với cảnh giới vật chất ngoại tại. Và còn có một loại khoa học khác nữa. Khoa học này được gọi là khoa học của cảnh giới nội tại, nơi đó là chân cảnh an lạc vĩnh cửu. Do đó, những gì giúp các con đạt được niềm vui sống vĩnh cửu được gọi là Chân Trí Khoa Học Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Science of Self – Realization). Và những gì giúp các con chỉ có được niềm vui qua mau, nhờ thích ứng tạm thời vào hoàn cảnh nào đó, thì nó được gọi là khoa học của cảnh giới ngoại tại. Khoa học thuộc ngoại cảnh sinh diệt vô thường, sẽ dẫn đến diệt vong. Và Khoa Học chứng thật cảnh giới vĩnh cửu giúp các con thành vĩnh cửu.

3. (3)

Tôi (Chân Cảnh LÀ Xác Định sự Hiện Hữu của Linh Hồn)

Của Tôi (Vọng Cảnh CÓ thuộc thế gian vô thường)

Chân Vọng Hoàn Toàn Cách Biệt

“Là ” là Chân Cảnh Linh Hồn (Soul, Self), là Cảnh Giới của Đấng Chí Tôn và “Có” là mê chấp vọng cảnh vô thường (maya, attachment). “Tất cả những gì các con gọi là “của tôi” đều thuộc cảnh giới “Có”, đều tương đối vô thường, và Chân Tính của các con, tức Linh Hồn của các con, là thật thể trường

tồn. “Tôi Là” là xác định được thực thể đó. Không có Bậc Đại Giác Chân Nhân (người hoàn toàn Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn và có khả năng giúp người khác Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn) các con sẽ không bao giờ có thể biết được Chân Cảnh Nguyên Tuyền của Linh Hồn. Tuy nhiên “Chân Cảnh Là” và “Vọng Cảnh Có” hoàn toàn cách biệt. Nếu mọi người, kể cả người nước ngoài, biết rõ được chỉ điều này thôi, hầu hết những khó khăn của họ sẽ giảm đi rất nhiều. Đây là một loại Chân Trí Khoa Học. Đây là một loại khám phá độc nhất vô nhị về Đạo Sống độc đáo của Chân Trí Khoa Học Thực Chứng Chân Cảnh Giải Thoát (Akram Vignan). “Tôi Là” và “Cái tôi Có” hay “Cái của Tôi” tuyệt đối cách biệt. “Tôi Là” là cảnh giới tự nhiên của Linh Hồn, trong khi “Cái Tôi Có” là cảm nghĩ sở hữu, cảm nghĩ có được một cái gì đó mà thôi.

Tách Rời “Tôi” ra khỏi “Của Tôi”

Nếu Thầy bảo các con tách rời “Tôi Là” và “cái có của Tôi” ra với đường phân cách, các con có khả năng để làm việc này hay không ? Các con không nghĩ tách rời “Tôi Là” và “cái có Của Tôi” ra là quan trọng hay sao ? Sớm muộn gì các con cũng sẽ phải biết điều này. Tách “Tôi”, cái Là, ra khỏi “của tôi”, cái Có, giống như phương pháp tách phần sữa đặc và nước sữa ra làm hai phần vậy, cũng có cách tách “Tôi Là” rời khỏi “cái có của tôi” như thế.

Ngay giờ phút này, các con có tự đồng hoá các con (“Tôi”) với “cái của Tôi” hay không? “Tôi” là biệt lập một mình hay nó luôn luôn kết dính chung với “Cái của Tôi”?

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, cái “của tôi” luôn có đó?

Dadashri: Tất cả những gì nằm trong phạm vi “cái có” “cái của tôi”?

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, nhà của tôi và tất cả những đồ đạc trong nhà.

Dadashri: Có phải những vật này là thuộc về “cái có” “cái của tôi” không, Người vợ thuộc về ai ?

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, nàng cũng thuộc “cái có” của con ạ.

Dadashri: Và những đứa con này ?

Người hỏi : Kính thưa Thầy, chúng cũng thuộc “cái có” “của con” ạ,

Dadashri : Và chiếc đồng hồ đeo tay này ?

Người Hỏi: Dạ, chúng cũng thuộc “cái có” của con.

Dadashri: Rồi con cũng sẽ nói “đầu của con, thân của con, chân của con, tai của con, mắt của con” tất cả những thành phần của cơ thể đều nằm trong phạm vi “cái có” “cái của tôi”. Ai là người nói chữ “cái có của tôi” này ? Ai là người xưng tôi và nói tất cả những cái này là “cái có của tôi” vậy? Có bao giờ các con nghĩ về điều này hay không? Khi các

con nói tên của tôi là Nguyễn văn X, và thế rồi các con lại thay đổi và nói “tôi là Nguyễn Văn X.” Các con không nghĩ là có sự mâu thuẫn trong lời nói đó hay sao ?

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, đúng rồi. Con nghĩ có sự mâu thuẫn.

Dadashri: Ngay lúc này, các con là “Nguyễn Văn X... (Người đọc thế tên mình vào). Nơi Nguyễn Văn X... này, có cả cái “tôi” và “cái của tôi có”. Nó giống như đường rầy xe lửa có hai phần song song với nhau nhưng luôn cách biệt, không bao giờ nhập lại làm một. “Tôi là” và cái “cái của tôi có” là hai phần luôn luôn cách biệt, nhưng các con lại tin rằng chúng là một. Đó là vì bị vô minh che lấp, các con không biết thật sự các con là ai.

Hiểu được điều này, giờ hãy tách rời “cái của tôi có” ra. Hãy giữ tất cả những gì thuộc về “cái có của tôi” sang một bên. Ví như “tim của tôi”, hãy giữ tim của các con sang một bên. Những gì khác các con cần phân riêng ra từ thân thể này nữa?

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, chân và tất cả những giác quan.

Dadashri: Đúng rồi. Năm cơ quan nhận biết (gnanendriyas, mắt, tai, mũi, lưỡi, da). Năm cơ quan hành động (karmendriyas, tay, chân, lưỡi, hậu môn, cơ quan sinh dục), ý tưởng (mun), biện trí (buddhi), niệm tưởng (chit, tri kiến), cái tôi ảo (ahankar) và mọi cái khác nữa. Các con nói “lòng vị kỷ

“của tôi” hay “tôi là lòng vị kỷ” ?

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, lòng vị kỷ của tôi ạ,

Dadashri: Nói lên “lòng vị kỷ của tôi”, các con có thể tách nó ra nữa, nhưng các con không nhận ra những thành phần khác nữa nằm trong phạm vi “cái có của tôi”. Do đó, các con không có khả năng để phân cách chúng trọn vẹn. Nhận thức của các con có giới hạn. Các con chỉ nhận ra những thành phần thô sơ dễ thấy (sthool, gross), bên ngoài chúng còn có những thành phần vi tế khó thấy (sookshma, subtle). Những thành phần vi tế này cũng cần phải tách rời ra. Sau đó còn có hai thành phần nữa, vi tế hơn (sookshmatar, subtler) và cực vi tế (sookshmatam, subtlest), cũng cần phải tách rời ra. Chỉ có Bậc Đại Giác Chân Nhân mới có khả năng tách rời được những thành phần vi tế thuộc cao độ này ra mà thôi.

Không thể tách rời hai thứ này ra hay sao? Nếu các con tiếp tục loại trừ cái “cái có của tôi” khỏi “cái tôi thật sự là”, tức “Chân Cảnh Tự Tại LÀ của Linh Hồn” từng bước, từng cấp bậc và để tất cả những gì thuộc “cái có của tôi” về một bên, như vậy cái gì sẽ còn lại?

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, cái còn lại là Chân Cảnh Giới Tự Tại LÀ của Linh Hồn ạ.

Dadashri: “Cảnh Giới Tự Tại đó thật sự chính là “Chân Cảnh Linh Hồn và là Thực Thể Trường Tồn của các con. Đó là Chân Tính, là Chân Cảnh Linh Hồn của các con cần phải được Chứng Thật. Các con sẽ cần Bậc Đại Giác Chân Nhân

để Chứng Thật Chân Cảnh Giới này. Thầy sẽ tách rời mọi việc cho các con. Từ đó về sau các con sẽ tiếp tục Chứng Thật “Ta Là Linh Hồn Thanh Tịnh (shuddhatma)”. Các con phải có khả năng Chứng Thật được cảnh giới đó. Ngoài ra, Thầy cũng sẽ ban cho các con Thiên Nhãn (divyachakshu) để các con thấy được Chân Cảnh Linh Hồn (Chân Linh, Atma, Soul) trong tất cả mọi chúng sinh (atmavat sarva bhuteshu).

(4)

Làm sao có thể biết được Chân Cảnh Linh Hồn Tự Tại ^L_{SEP} **Tụng niệm, Khổ tu, Giới Nguyện, Lễ Bái**

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, khổ tu, giới nguyện, tụng niệm, lễ bái, là cần thiết hay không cần thiết ?

Dadashri: Tất cả mọi loại thuốc có trong tiệm thuốc đều cần thiết, nhưng chúng là cần thiết cho người khác và các con chỉ phải lấy những loại thuốc các con cần mà thôi. Cũng giống như vậy, giới nguyện, khổ tu, tụng niệm, lễ bái... là cần thiết. Không có gì sai trái trên thế gian này cả. Không có gì sai trái đối với khổ tu và tụng niệm. Tất cả mọi sự vật đều đúng theo tâm nhìn và kỳ vọng của mỗi cá nhân.

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, một người có thể đạt được cảnh giới giải thoát, tự tại, an vui nhờ khổ tu và tụng niệm lễ bái thuộc hữu vi (kriyas, action) hay không ?

Dadashri: Khổ tu và tụng niệm lễ bái sẽ giúp các con tạo

phước báo, nhưng không đạt được cảnh giới giải thoát. Nếu các con gieo trồng hạt sầu đâu (neem) thì các con sẽ có trái đắng, nếu gieo trồng hạt xoài thì các con sẽ có trái ngọt. Bất cứ loại trái nào các con muốn, hãy gieo trồng nó theo ý muốn của các con. Công phu theo đạo giải thoát thì hoàn toàn khác biệt. Nó thuộc về cảnh giới nội công phu (antar tapa). Tuy nhiên người đời tin rằng những gì họ làm bên ngoài thấy được là công phu. Ngoại công phu như thế không thành tựu giải thoát được. Công phu nhìn thấy được như thế sẽ tạo cảm giác thoải mái, hữu ích cho thân, ngữ, tâm (punya, phước lợi). Để đạt được cảnh giới giải thoát, các con sẽ cần vô vi công phu.

Người Hỏi: Một người có thể Thực Chứng Cảnh Giới Giải Thoát nhờ tụng niệm hay nhờ Chân Trí Huệ (Gnan).

Dadashri: Tụng niệm, lễ bái, tâm được thanh tĩnh trong cuộc sống thường ngày. Nhưng không có giải thoát, nên không có Chân Trí Huệ về Chân Cảnh của Linh Hồn. Không có Chân Trí là còn vô minh, và còn vô minh là còn đọa đày. Với Trí Huệ có giải thoát. Sự hiểu biết phổ biến trong cuộc đời là sự hiểu biết của cảm giác hay giác quan (indriya gnan). Nó là một loại mê vọng (bhranti, illusion). Trí Huệ về Chân Cảnh của Linh Hồn là sự hiểu biết nằm bên ngoài và siêu vượt giác quan.

Những người muốn đạt được cảnh giới giải thoát không cần Lễ bái, Tụng niệm thuộc hữu vi (action). Những ai muốn có được vui sống trong cảnh giới vật chất thế gian thì cần lễ bái, tụng niệm. Người muốn đạt được cảnh giới giải thoát cần hai thứ: Lễ Khai Mở Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh

Hồn và sống theo Năm Phương Châm Hướng Dẫn Đạo Sống Giải Thoát của Bậc Đại Giác (Gnan Vidhi and Gnani's Agnas)

Bậc Đại Giác Chân Nhân có thể giúp một người Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, Thầy bảo chúng con rằng chúng con phải nhận ra chúng con là ai, làm sao chúng con thực hiện được điều này ?

Dadashri: Các con phải đến gặp Thầy. Các con phải nói rằng các con muốn biết các con là ai để Thầy có thể giúp các con thực hiện điều đó.

Người Hỏi: Làm sao có thể hiểu được và thực chứng được “Tôi Là Ai”, tức Chân Cảnh Tự Tại của Linh Hồn (Real I) khi chúng con sống trong cuộc đời thế gian này, Kính thưa Thầy?

Dadashri: Nơi nào khác các con sẽ đến để được Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn của các con. Có nơi nào khác ngoài thế gian này, các con có thể sống hay không? Mọi người nơi thế gian này phải sống nơi đây, và chính nơi thế gian này các con có thể biết được Chân Cảnh Linh Hồn của các con. Đây là Chân Trí Khoa Học Thực Chứng để hiểu biết “Ta là ai ?” Hãy đến gặp Thầy và Thầy sẽ giúp các con Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn của các con.

Giải pháp dễ dàng để đạt cảnh giới giải thoát

Hãy đến đòi hỏi một Bậc Đã Giải Thoát: “Kính thưa Ngài, xin Ngài giúp con giải thoát”, đó là giải pháp tối hậu, giải pháp tốt nhất. “Ta là ai ?” Ngay khi điều này được quyết định, các con có thể đạt được cảnh giới giải thoát. Và nếu một người chưa gặp được Bậc Đại Giác Chân Nhân và cho đến lúc gặp được Ngài, họ nên đọc sách của Bậc Đại Giác Chân Nhân.

Linh Hồn (Atma, Self) là thuộc Chân Cảnh có thể nhận biết và Chứng Thật với Chân Trí Khoa Học. Linh Hồn này không chứng thật được qua sách vở. Linh Hồn có những đức tính và chức năng của nó (gunadharmas), nó là nguyên tố bản giác tiên thiên (element chetan, nguyên tố bản giác và là nguồn sống và năng lực thấy biết tiên thiên) và nó cũng chính là Chân Cảnh Tự Tại Quang Minh tuyệt đối của Linh Hồn (Parmatma). Khi các con đã chứng thật được điều này, thế là hoàn tất, kết thúc, đã đáo bỉ ngạn, hoàn toàn tự do tự tại, Chân Cảnh Giới đó thật sự là chính các con. Không cần phải khổ tu hay xả ly để theo đường sống giải thoát. Chỉ đòi hỏi có một điều mà thôi, đó là gặp được Bậc Đại Giác và thân cận với Ngài. Sau đó tiếp nhận năm Phương Châm Hướng Dẫn Đạo Sống Giải Thoát (Five agnas) được Dadashri trực tiếp ban cho trong Lễ Tiếp Thọ Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Gnan Vidhi). Năm Phương Châm Hướng Dẫn là Đạo Sống (Dharma) và là Công Phu Sống Đạo của các con. Chân Trí (Gnan), Chính Kiến (Dharsan, Right vision), Chính Hạnh (Charitra, Right conduct) và Nội Công Phu (tapa, inner penance) là bốn cột trụ căn bản để xây dựng cảnh giới giải

thoát. Thành quả trực tiếp của Năm Phương Châm Hướng Dẫn là Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn Tiêu Đạo, Tự Tại với Niềm Vui Sống Vô Biên, vì cả 4 trụ này đều nằm trong đó.

Đường giải thoát chỉ trở nên dễ dàng thẳng tiến nếu gặp được Bậc Đại Giác Chân Nhân. Còn dễ hơn nấu cơm nữa.

(5)

Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn qua Bậc Đại Giác. Cần Một Sư Phụ Hay Một Bậc Đại Giác Chân Nhân?

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, một người phải làm gì khi đã có một sư phụ trước khi gặp Dada,

Dadashri: Các con vẫn có thể đến với họ. Tuy nhiên nếu các con không muốn đến với họ nữa, thì thôi, không có gì bắt buộc cả. Các con phải kính trọng họ. Sau khi tiếp nhận Chân Trí Huệ có người hỏi Thầy rằng họ có phải rời bỏ sư phụ lúc trước của họ hay không. Thầy bảo với họ rằng, họ không nên làm như thế, vì chính nhờ sư phụ giúp đỡ mà họ mới đạt tới điểm mà họ có được bây giờ. Chính sư phụ đã giúp họ sống một cuộc đời đáng kính. Không có sư phụ sẽ không có sự thanh sạch trong lành trong đời sống. Các con cũng có thể cho sư phụ của các con biết rằng, các con sẽ đến gặp một Bậc Đại Giác Chân Nhân. Có người còn dẫn sư phụ của họ đến gặp Thầy nữa. Cả bậc sư phụ cũng muốn được giải thoát. Không

có sự phụ các con không thể có được những hiểu biết về đời sống thế gian, và cả Chân Trí Giải Thoát cũng không có được nếu không có được Bậc Đại Giác Chân Nhân. Sự phụ thế gian cần cho đời sống thế gian và Bậc Đại Giác Chân Nhân cần cho Chân Cảnh của Linh Hồn. Đời sống thế gian là tương đối và vô thường. Linh Hồn là tuyệt đối, chân thường. Sự phụ cần cho đời sống thế gian và Bậc Đại Giác Chân Nhân cần cho đời sống giải thoát.

Người Hỏi: Thưa Thầy cũng có người nói rằng, không có một sự phụ, chúng ta sẽ không có được Chân Trí Huệ (Gnan).

Dadashri: Sự phụ chỉ đường cho các con đi và hướng dẫn các con lúc đi đường và Bậc Đại Giác Chân Nhân ban cho các con Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Gnan of Self – realization). Bậc Đại Giác Chân Nhân là Bậc không còn gì để biết thêm. Ngài an trú nói Chân Cảnh Linh Hồn. Bậc Đại Giác Chân Nhân có thể ban cho các con tất cả. Sự phụ hướng dẫn các con trên đường đời (samsar) và nếu các con làm theo những gì mà Ngài bảo các con làm, các con sẽ cảm thấy hạnh phúc. Người ban cho các con Chân Định Cảnh Tự Tại An Vui (samadhi, bliss) giữa những cuộc đời đầy phiền não do nội tâm gây nên (aadhi), do thân thể gây nên (vyadhi), hay do ngoại cảnh gây nên (upadhi) là Bậc Đại Giác Chân Nhân .

Người Hỏi: Chân Trí Huệ không thể có được nhờ sự phụ bình thường, nhưng chỉ với Bậc Đại Giác Chân Sư đã Thực Chứng Chân Cảnh của Linh Hồn, có phải như vậy không, thưa Thầy ?

Dadashri: Ngài phải là một Bậc Đại Giác Chân Nhân, Ngài không những ban cho các con Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn mà còn ban cho các con giải đáp về những vấn đề như “Thế giới vận hành như thế nào?”, “Ta là ai?”, “Tất cả những chuyện xảy ra trên thế gian này là gì?” Công phu của các con chỉ thành tựu khi Ngài ban cho các con sự giải thích rõ ràng như thế. Nhưng nếu trái lại, các con chỉ theo sách vở giúp các con thôi cũng được, nhưng chúng không phải là điều chính yếu. Chúng chỉ là những lý do thông thường, không phải là lý do phi thường. Lý do căn nguyên, phi thường, độc nhất vô nhị để được Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn là gì? Là Bậc Đại Giác Chân Nhân.

Ai có thể chủ trì Quy Mệnh Lễ

Người Hỏi: Về Quy Mệnh Lễ (arpan vidhi) mà chúng con thực hiện trước khi thọ nhận Chân Trí Thực Chứng (Gnan), nó không có gì sai lầm khi thực hiện lễ này lần thứ hai nếu trước đây chúng con đã qui y với một sư phụ khác, có phải như vậy không? Kính thưa Thầy.

Dadashri: Sư phụ không cử hành Quy Mệnh Lễ. Tất cả những gì các con phải hiến dâng trong Lễ Quy Mệnh này? Trừ Linh Hồn, phải hiến dâng tất cả. Như vậy, thật không có người nào hiến dâng và cũng không có vật gì được hiến dâng theo đúng nghĩa cả, có đúng không, vì tất cả những gì các con hiến dâng không phải thật sự là của các con đâu? Cả điều này cũng không thực hiện được, và cũng không có sư phụ nào nói lên điều đó. Họ chỉ là người chỉ đường mà thôi. Họ chỉ làm

người hướng dẫn. Thầy không phải là sư phụ, Thầy là một Bậc Đại Giác Chân Nhân, người đã đạt được năng lực thấy biết Chân Cảnh Linh Hồn hiển hiện trọn vẹn. Các con không qui y với Thầy, các con chỉ qui y với Chân Cảnh Linh Hồn hiển hiện trọn vẹn bên trong các con mà thôi.

Làm thế nào Chứng Thật Chân Cảnh Linh Hồn

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, làm thế nào mà một người đạt được Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn? Làm thế nào để Thực Chứng được điều này ?

Dadashri: “Chúng tôi” (Gnani Purush) đang ngồi nơi đây ban cho các con Thực Chứng đó. Nơi đây, khi chúng tôi ban cho các con Chân Trí Thực Chứng, chúng tôi tách rời Chân Cảnh của Linh Hồn và phi Linh Hồn cho các con, rồi cho các con về nhà.

Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn không thể nào đạt được với tự lực (nỗ lực của riêng một mình). Tất cả những Thánh Hiền và những bậc xuất gia tu hành đã làm được như thế, nếu điều này có thể thực hiện với tự lực, nhưng đây chỉ là chức vụ của Bậc Đại Giác Chân Nhân mà thôi. Bậc Đại Giác Chân Nhân là bảo khí trong quá trình khai mở này.

Các con không cần Bác sĩ để có được đúng thuốc trị bệnh hay sao, các con tự bào chế lấy tại nhà hay sao? Trong tình cảnh đặc biệt như thế các con có thể chết nếu thuốc không được bào chế đúng cách. Đối với chuyện liên quan đến Linh Hồn, người đời tự chế thuốc và tự điều trị. Họ tự pha chế

thuốc bằng cách đọc kinh, đọc sách và giải thích theo biện trí của họ và uống thuốc mà không có sự hiểu biết qua một bậc thầy hướng dẫn nào. Đáng Chí Tôn gọi hành vi tự theo quyết đoán của biện trí là swachhand. Hành vi tự làm theo quyết đoán của biện trí đã gây ra chết chóc của vô số kiếp. Nếu uống thuốc của Bậc Đại Giác thì chỉ chết có một đời mà thôi.

Trực Chứng Giải Thoát qua đường Chân Trí Khoa Học Trực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn

Bậc Đại Giác Chân Nhân hiện giờ ở đây và đang có mặt với các con để chỉ dẫn các con đường sống giải thoát. Trái lại, nhiều người đã nghĩ về điều này, họ nhưng không thể tìm ra được đường đi, hay đi vào đường sai lầm. Thỉnh thoảng, cực kỳ hy hữu, sẽ có Bậc Đại Giác Chân Nhân xuất hiện đâu đó không xa. Các con có thể tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn từ Ngài. Giải thoát phải được chứng nghiệm ngay nơi đây, với xác thân trong lúc nó vẫn còn sống. Điều này, có thể được nhờ Chân Trí Khoa Học Trực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Akram Gnan).

Ví như, chiếc cà rá này có vàng và đồng lẫn lộn nhau. Các con nghĩ, ai sẽ là người có khả năng tách rời vàng ra khỏi đồng?

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, chỉ có người thợ kim hoàn mà thôi.

Dadashri: Đúng vậy, người thợ kim hoàn có thể tách rời vàng và đồng ra, vì họ biết được cả hai chất này. Cũng giống

như vậy, một Bậc Đại Giác Chân Nhân biết rõ cả tính chất của Linh Hồn và Vật chất phi Linh Hồn, nên Ngài có thể tách rời hai tính chất này riêng ra.

Vàng và đồng trong chiếc cà rá này là thuộc dạng phức hợp (mixture) chứ không phải hỗn hợp (compound). Do đó, thợ kim hoàn có thể tách rời những chất tạo nên phức hợp này. Cũng giống như vậy, Linh Hồn và vật chất phi Linh Hồn là một phức hợp thể, chứ không phải hỗn hợp thể, do đó có thể tách rời ra. Nếu chúng là một hỗn hợp thể thì không thể nào tách chúng rời ra được. Nếu là một hỗn hợp thể thì không có đặc tính nào của Linh Hồn, không có đặc tính nào của vật chất phi Linh Hồn được tìm ra, trong khi một đặc tính nào đó hoàn toàn khác với cả hai được tìm ra. Linh Hồn và phi Linh Hồn nơi con người cũng như trong mọi chúng sinh là một phức hợp thể.

Bậc Đại Giác Chân Nhân là nhà khoa học vĩ đại nhất của thế giới

Bậc Đại Giác Chân Nhân là nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới, và do đó Ngài biết rõ phải làm thế nào để tách rời chúng ra làm hai. Không những Ngài có thể tách rời Linh Hồn và vật chất phi Linh Hồn riêng ra, Ngài còn tiêu trừ tội lỗi (sins) của các con và ban cho các con Thiên Nhãn, tức năng lực thấy biết Chân Cảnh Linh Hồn (divyachakshu, thiên nhãn) và ban cho chúng con giải đáp trọn vẹn về mọi vấn đề liên quan đến thế giới vận hành như thế nào? Ai điều hành thế giới?... Ngài giải đáp tất cả những điều này cho các con và nhờ đó mà công phu tu thân sống Đạo các con được thành tựu

viên mãn.

Khi phước báo (punyas, merit karma) của hàng triệu kiếp được thức tỉnh, đó là lúc các con gặp và thân cận với một Bậc Đại Giác Chân Nhân. Nếu phước chưa thành thực thì làm sao các con gặp và thân cận với Bậc Đại Giác Chân Nhân cho được? Các con sẽ phải nhận ra một Bậc Đại Giác Chân Nhân để tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Gnan, Self Knowledge), không có cách nào khác. Người thật tâm cầu đạo chắc chắn sẽ tìm ra được Bậc Đại Giác Chân Nhân.

(6)

Ai là Bậc Đại Giác Chân Nhân

Định nghĩa về một Bậc Thánh Hiền và Bậc Đại Giác Chân Nhân.

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, sự khác biệt giữa Thánh Nhân (Sant Purush) và Đại Giác Chân Nhân (Gnani Purush) là gì ?

Dadashri: Thánh Nhân là vị dạy người đời hãy làm điều thiện và đừng làm điều ác. Thánh nhân giải cứu các con, dạy cách giúp chúng con không bị trói buộc bởi cả thiện nghiệp lẫn ác nghiệp. Thánh nhân hướng dẫn người đời sống thuận đạo người, trong khi Đại Giác Chân Nhân giúp các con sống đời giải thoát, tự do, tự tại, an vui. Bậc Đại Giác Chân Nhân là cứu cánh của cuộc đời, là bến đến, là thành tựu viên mãn của

kiếp sống. Ai thật sự là Bạc Đại Giác Chân Nhân? Ngài là Bạc Vô Ngã, Vô tâm mê chấp, vọng động, Vô Nhiễm.

Một Bạc hoàn toàn chứng thật Chân Cảnh Linh Hồn là Bạc Đại Giác Chân Nhân. Ngài có thể mô tả toàn thể vũ trụ. Ngài có thể trả lời mọi thắc mắc của các con. Ngài thật sự là một kỳ quan của thế giới. Ngài là Hiện Thân của Chân Cảnh Linh Hồn.

Nhận ra được Bạc Đại Giác

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, làm sao nhận ra được Bạc Đại Giác Chân Nhân ?

Dadashri: Bạc Đại Giác Chân Nhân không thể ẩn thân lâu được. Hương thơm và hào quang của Ngài được nhận ra không thể nào sai lầm được. Thần thái, khí sắc của Ngài có một không hai. Lời nói của Ngài thật phi thường. Các con có thể nhận ra Ngài qua lời nói của Ngài. Các con có thể biết được Ngài bằng cách chỉ nhìn vào mắt của Ngài. Mọi lời nói của Ngài là Kinh điển. Bạc Đại Giác Chân Nhân có rất nhiều dấu hiệu như những bằng chứng không thể tranh cãi. Lời nói, hành vi và sự khiêm nhường của Ngài đẹp đến nỗi chúng chinh phục các con liền. Bạc Đại Giác Chân Nhân có rất nhiều đặc tính như thế.

Bạc Đại Giác Chân Nhân không dùng thế trí biện thông (abuddha, without use of any intellect). Bạc Thật Chứng Chân Cảnh Linh Hồn luôn luôn sống trọn vẹn trong Lạc Cảnh Viên Dung và không cảm thọ bất cứ nội tâm hay ngoại cảnh phiền

nào nào. Do đó, chúng ta có thể được cứu độ nơi Chân Cảnh đó. Người Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn có thể giúp người khác thực chứng chân cảnh đó. Bậc Giải thoát có thể giúp hàng trăm, hàng ngàn người giải thoát.

Bậc Đại Giác Chân Nhân Shrimad Rajchandra (1867 – 1901) đã nói gì về Bậc Đại Giác Chân Nhân? Đại Giác Chân Nhân là Bậc không có chút thiên kiến, thiên chấp nào (spruha). Ngài không cầu xin bất cứ điều gì. Ngài không cầu xin thọ giới hay pháp thoại (updesha). Ngài không cầu xin đệ tử, Ngài không mong muốn thay đổi bất cứ ai thành tốt hơn. Ngài sống trong Chân Cảnh Vô Vi, không đảm nhận tư cách người làm bất cứ chuyện gì, Ngài không bị chìm đắm trong lạc thú của cuộc đời (garva, garavata, worldly pleasures), Ngài không có cái tôi giả tạo (vọng ngã, potapanu).

(7)

Đại Giác Chân Nhân – A. M. Patel (Dadashri)

Dada Chí Tôn là Đấng hiển hiện trong Thầy. Ngài cũng hiện diện trong các con, nhưng Ngài chưa hiển hiện. Nơi đây, trong chính Thầy, Ngài hoàn toàn hiển hiện. Hiện Thân của Ngài có thể ban cho các con thành quả của Đạo Sống. Chỉ cần niệm đọc Hồng Danh của Ngài một lần mà thôi các con cũng có được phước lợi. Khi các con niệm đọc Hồng Danh của Ngài với sự hiểu biết chân chính các con sẽ có được phước đức lớn lao. Những chướng ngại hay khó khăn trong cuộc đời sẽ bị tiêu trừ.

Người các con nhìn thấy là ông Patel sống ở làng

Bhadran. Thầy là một Bậc Đại Giác Chân Nhân và Đấng hiển hiện bên trong là “Dada Chí Tôn”. Chính Thầy không phải là Đấng Dada Chí Tôn. Thầy cũng đánh lễ Đấng Dada Chí Tôn trong chính Thầy. Đấng Dada Chí Tôn và Thầy là biệt lập và chúng tôi chia xẻ tình láng giềng với nhau. Người đời nghĩ thân thể của Thầy là Đấng Dada Chí Tôn. Không phải như vậy đâu, làm sao mà ông Patel của làng Bhadran này trở thành Đấng Dada Chí Tôn cho được? Đây là ông Patel từ làng Bhadran.

(8)

Đường Trực chứng và Tiệm chứng

Có hai đường giải thoát (moksha, liberation): Một là Tiệm Chứng (Kramic path) từng bước tiến lên Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (self Realization), và đường thứ Hai là Trực Chứng (Akram path), không có bậc thang nào từ từ tiến lên để Chứng Thật Chân Cảnh Linh Hồn. Theo đường Tiệm Chứng các con phải leo từng bậc thang một. Các con đạt được cảnh giới Giải Thoát khi lòng mong cầu tích lũy của cái thể gian tiêu giảm lần lần cho đến hết; thời gian thật dài đằng đằng.

Đường Trực Chứng là gì ? Theo đường này các con không cần phải leo bậc thang nào. Nó là đường thang máy. Theo đường này các con vẫn có thể tiếp tục sống với những sinh hoạt bình thường trong cuộc đời, làm tròn bổn phận đối với xã hội, gia đình, nhưng vẫn thành tựu Thực Chứng Cảnh Giới Giải Thoát. Không có gì ngăn trở các con tiến về giải thoát. Đây là đường tối thù thắng, phải hàng triệu năm mới có một

lần. Một người chỉ cần tìm gặp thang máy, và khi gặp được thì cứu độ sẵn sàng. Thầy chỉ là công cụ, trợ duyên, thẳng duyên chỉ đường, hướng dẫn các con mà thôi. Bác cứ ai vào thang máy sẽ có được tất cả mọi giải đáp. Chắc chắn các con phải tìm thấy giải đáp!

Sau khi vào thang máy, làm sao một người biết được rằng họ đang hướng tới giải thoát? Sự bảo đảm của các con là lòng nóng giận, tự tôn, lừa dối, tham lam của các con không còn nữa, nội tâm phiền não cũng không còn, ác tâm làm người khác đau buồn cũng không còn. Đây là sự thật không thể chối cãi mà các con nhận thấy xảy ra nơi chính các con. Và sau đó mọi chuyện đều sẽ được thành tựu viên mãn, không phải như vậy sao?

Đường Trực Chứng giúp Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn dễ dàng

Theo đường Tiệm Chứng, phải sau nhiều nỗ lực công phu, người ta mới bắt đầu có khái niệm về Chân Cảnh Linh Hồn, nhưng còn rất mơ hồ. Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ có được giác tỉnh nhận biết thực tướng của Chân Cảnh Linh Hồn (laksha, awareness of the self). Họ sẽ phải luôn luôn giữ chánh niệm. Trái lại, theo đường Trực Chứng, thực tướng của Chân Cảnh Linh Hồn hiển hiện nơi giác tâm của các con. Các con thể nghiệm hay chứng thật điều này. Trong cơn đói, nhức đầu hoành hành hay ngoại cảnh khôn nhiều, lạc cảnh nội tâm (Shata, inner bliss) vẫn chiếm ưu thế, vẫn thẳng lướt. Đó chính là Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (atmanubhav, experience of the soul, self), nó có thể chuyển hóa cả đau đớn

thành niềm vui, và một người với niềm tin sai lầm (mithyatvi, wrong belief) cảm thấy khổ đau cả trong hoàn cảnh vui thú.

Nhờ Chân Trí Khoa Học Trực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Akram Vignan) mà cảnh giới của Chính Tín (right belief, right view, chánh kiến) “Ta là Linh Hồn Thuần Chân Thanh Tịnh” (I am pure Soul) đạt được trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Đây là một Chân Trí Khoa Học (vignan) rất cao. Nó vẽ một đường phân cách chính xác giữa Chân Cảnh Linh Hồn và vật chất phi Linh hồn. Thầy đặt đường phân cách chỉ rõ cho các con biết phần này thuộc về các con, phần này không phải của các con, chỉ trong một giờ. Nếu các con tự nỗ lực, phấn đấu làm điều này, các con sẽ không hoàn thành được dầu trải qua hàng triệu kiếp sống.

Người gặp Thầy là có đủ phước duyên để sống theo Chân Trí Khoa Học Trực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, đối với đường đơn giản này, chúng con không cần phải có đủ điều kiện hay tiêu chuẩn nào hay sao?

Dadashri: Có người hỏi Thầy “con có hội đủ điều kiện để tiếp nhận Chân Trí Khoa Học Trực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Akram Vignan) này hay không ? Thầy nói với họ rằng, được hội ngộ với Thầy là các con có đủ điều kiện rồi. Cuộc gặp gỡ này là do Luật Khoa Học Nhân Duyên Sinh Thành Đại Diễn quyết định. Do đó, những người có đủ điều kiện mới gặp được Thầy. Lý do nằm đằng sau cuộc hội ngộ của các con với

Thầy là gì? Vì các con có đủ điều kiện cho nên cuộc hội ngộ này mới xảy ra. Mặc dầu như thế, sau khi gặp gỡ Thầy nếu các con vẫn không Thực Chứng được Chân Cảnh Linh Hồn (self realization) là chính vì nghiệp chướng của các con ngăn trở, không cho các con tiến xa hơn.

Với đường Tiệm Chứng các con phải “Làm” trong khi với đường Trực Chứng...

Có người yêu cầu Thầy giải thích sự khác biệt giữa Tiệm Chứng (từng cấp bậc tiến lên Chứng Thật Chân Cảnh Linh Hồn) và Trực Chứng (thực chứng không cấp bậc). Thầy bảo họ rằng, theo đường Tiệm Chứng một người được yêu cầu không làm điều xấu, và hãy làm điều tốt. Điều căn bản của đường này là “Làm” một cái gì đó (hữu vi). Các con được khuyên bảo hãy tiêu trừ những nhược điểm như lừa dối, tham lam và hướng về điều thiện lương. Đó không phải là những gì các con đã trải qua từ trước tới giờ hay sao? Ngược lại, đường Trực Chứng có nghĩa là các con không làm điều gì cả (vô vi). Không có gì phải làm.

Khoa Học Trực Chứng Chân Trí là một điều kỳ diệu. Sau khi tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn, một người cảm thấy một sự chuyển hóa tâm hồn đầy ý nghĩa xảy ra tức thì. Nghe được những cảm nghiệm này người đời bị thu hút, thúc dục họ tìm hiểu đường này nhiều hơn.

Theo đường Trực Chứng sự chuyển hóa bắt đầu từ nội tâm. Theo đường Tiệm Chứng, sự thanh tịnh không thể xảy ra từ bên trong, lý do vì người ta không có khả năng, và không

có loại máy móc tự động nào có thể giúp họ có được sự thanh tịnh như thế cả. Và đó là lý do tại sao họ phải nhờ đến những phương pháp bên ngoài giúp đỡ đưa nó vào nội tâm. Cảnh giới thanh tịnh chỉ sẽ thâm nhập vào tâm hồn nếu có sự thống nhất, hài hòa giữ tâm tướng, ngôn từ và hành vi mà thôi. Điều trọng yếu là vào thời mạt kiếp này, sự thống nhất, hài hòa như thế không còn nữa.

Vì thiếu sự thống nhất, hài hòa của Thân Ngữ Ý mà Trực Chứng pháp ra đời như Đạo Sống tối thù thắng

Thế giới đã khám phá đường phát triển hướng về Chân Cảnh Giới Giải Thoát từng bước, từng bước một tiến lên. Nhưng đường này chỉ có hiệu quả khi một người nói và hành động đúng như những gì họ nghĩ; nó sẽ tiếp tục có hiệu quả cho đến lúc đó. Trái lại, đường này sẽ chấm dứt. Trong thời đại của chu kỳ mạt kiếp này, sự thống nhất, hài hòa của thân – ngữ – ý đã đổ vỡ; cho nên đường Tiệm Chứng cũng bị suy sụp. Lý do Thầy nói như thế là vì nền móng của đường Tiệm Chứng đã hư hoại, nên đường Trực Chứng mới khởi lên. Mọi chuyện đều được chấp nhận nơi đây, vì các con như thế cho nên cách sống của các con như thế mà thôi. Nơi đây, bây giờ các con đã gặp được Thầy rồi, hãy ngồi xuống nơi đây. Cho nên chúng ta không nên bận tâm, khó chịu hay lo nghĩ với những gì xảy ra bên ngoài.

Thành Đạo nhờ Ân Thiêng của Bạc Đại Giác Chân Nhân

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, đường Trục Chứng mà Thầy khai mở rất thích hợp cho một Bạc Đại Giác Chân Nhân như Thầy, nó rất dễ dàng đối với Thầy. Tuy nhiên, nó thật khó khăn cho người thường, như chúng con phải sinh sống và làm việc trong cuộc đời. Như thế, giải pháp cho điều này là gì?

Dadashri: Đấng Chí Tôn của 14 cõi thế giới đã hiển hiện nơi Bạc Đại Giác Chân Nhân. Điều gì các con không thể thành tựu khi các con gặp được một Bạc Đại Giác Chân Nhân như thế. Các con không phải làm gì cả với năng lực (shakti) của các con. Với Ân Thiêng của Ngài mọi chuyện sẽ xảy ra. Ân Thiêng hoàn thành mọi việc. Do đó, bất cứ những gì các con đòi hỏi nơi đây đều sẽ được hoàn thành. Tất cả những gì các con phải làm là sống theo những Phương Châm Hướng Dẫn Đạo Sống Giải Thoát của Bạc Đại Giác. Đây là Chân Trí Khoa Học Trục Chứng Chân Cảnh Linh Hồn. Do đó, các con phải hành xử theo năng lực được nhận trực tiếp từ hiện thân sống động của Đấng Chí Tôn, và năng lực giác tỉnh này luôn luôn hiện diện trong các con trong mọi thời điểm chứ không phải chỉ trong một hay hai giờ mà thôi.

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, Ngài sẽ làm mọi việc cho chúng con nếu chúng con hoàn toàn qui mệnh chí thành với Ngài có phải như vậy không ?

Dadashri: Ngài sẽ làm mọi chuyện, các con không phải làm bất cứ điều gì. Các con kết nghiệp với hành động. Các con chỉ phải ngồi trong thang máy và thực hành Năm Phương Châm Hướng Dẫn Đạo Sống Giải Thoát (Five agnas). Các

con không nên nhảy tới, nhảy lui hay đưa tay ra ngoài thang máy... Đó là tất cả những gì các con phải làm. Rất ít khi có được một Đạo Sống như thế xuất hiện và nó chỉ dành riêng cho những ai có nhiều phước báo (punyashadis) mà thôi. Nó được coi như kỳ quan thứ mười một của thế giới. Ai có được vé để đi trên đường băng phi trường này, công nghiệp sống kiếp làm người của họ được hoàn thành.

Đường Trực Chứng vẫn tiếp nối không ngừng

Ước vọng của Thầy chỉ như vậy thôi: Mong rằng các con sẽ sống với cùng một Chân Lạc Cảnh mà Thầy đã đạt được. Chân Trí tuyệt vời này một khi đã xuất hiện, nó sẽ không bị vùi lấp nếu mục đích của nó chưa trở thành hiện thực trọn vẹn. Thầy sẽ để lại sau Thầy một thế hệ của những Bạc Đại Giác. Thầy sẽ để lại người kế thừa của Thầy, và từ đó về sau, dòng truyền thừa của những Bạc Đại Giác sẽ tiếp diễn. Do đó, hãy tìm cho được một Bạc Đại Giác đang sống. Sẽ không có giải pháp được, nếu không có Bạc Đại Giác.

Chính Thầy sẽ truyền thọ Năng lực Thiêng Liêng (Siddhi) cho một vài người. Sau khi Thầy viên tịch, thế giới sẽ không cần có được những người này hay sao? Người của thế hệ tương lai sẽ cần Đạo Sống Giải Thoát này, sẽ phải như vậy không?

(9)

Lễ Truyền Thọ Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Gnan Vidhi) là gì?

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, Lễ Khai Mở Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn là gì ?

Dadashri: Lễ Truyền Thọ Chân Trí Thực Chứng là một quá trình tách rời Chân Cảnh Linh Hồn ra khỏi phức thể (complex) của cảnh giới vật chất phi Linh Hồn (pudgal, non soul complex). Đó là sự tách rời của Chân Cảnh Linh Hồn Thanh Tịch (shuddha Chetan, Pure Soul) và Vọng Cảnh của phức thể vật chất phi Linh Hồn.

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, nguyên tắc như thế là đúng, nhưng cách thức thì như thế nào ?

Dadashri: Không có gì được đưa ra nơi đây. Người tham dự chỉ ngồi và lặp lại những gì Thầy nói chính xác như nó được nói lên (Thật chứng hay nhận ra được “Ta là ai ? (who am I) đạt được sau quá trình 2 giờ tiếp diễn, trong thời gian đó, 48 phút đầu gồm lặp lại những câu Chân Ngôn Hiển Đạo của Chân Trí Khoa Học Liễu Biệt (Bhed Vignan, Science of seperation) để tách rời Chân Cảnh của Linh Hồn ra khỏi cảnh giới vật chất phi Linh Hồn. Sau đó là suốt một giờ giải thích 5 Phương Châm Hướng Dẫn Đạo Sống Giải Thoát, hay 5 nguyên lý trọng yếu Sống Đạo (Five agnas, cardinal principles) với những ví dụ cụ thể nhằm mô tả và làm sáng tỏ chúng. Các con sẽ được chỉ dẫn cách xử thế tiếp vật trong cuộc sống để không tạo thêm nghiệp nữa. Sau đó, các con sẽ biết sống như thế nào để tiêu trừ nghiệp đã tạo ra và sắp thành quả báo, một cách êm thấm với tâm bình thản, không vọng động. Nhận thức rõ ràng rằng các con là Linh Hồn Nhất Chân

Thanh Tịnh sẽ luôn luôn hiện diện không gián đoạn nơi các con.)

(10)

Những gì xảy ra trong Lễ Tiếp Thọ Chân Trí?

Cùng với sự tiêu trừ của bất thiện nghiệp từ vô số kiếp trong thời quá khứ trong Lễ Tiếp Nhận Chân Trí, nhiều lớp vô minh che lấp Chân Cảnh Linh Hồn (avarans) cũng bị tan vỡ. Tại thời điểm đó, nhờ Ân Điển thiêng liêng, người thọ lễ nhận ra được Chân Cảnh Linh Hồn. Một khi đã thức tỉnh, nhận biết về sự hiện diện của Chân Cảnh Linh Hồn sẽ không bao giờ mất. Niềm tin vững chắc (pratiti, conviction) “Ta là Linh Hồn Thuần Chân Thanh Tịnh” sẽ mãi mãi hiện tiền nơi giác tâm hay chính niệm (laksha) của các con. Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn là sự tiêu diệt của cảm nghiệm “Ta là xác thân”. Khi cảm nghiệm rằng “Ta là xác thân này” không còn, các con không còn tạo thêm nghiệp mới nữa. Trước hết là được thoát khỏi vô minh, và nhờ đó mà đạt được cứu cánh giải thoát sau vài đời người nữa mà thôi.

Nghiệp bị tiêu trừ trong ánh sáng Chân Trí Thực Chứng

Điều gì xảy ra khi các con tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Gnan, self-knowledge). Trong thời gian diễn tiến của Lễ Truyền Thọ Chân Trí Thực Chứng (Gnan vidhi) lửa Thiêng Chân Trí (Gnan Agni) tiêu trừ hai

trong ba hình tướng của Nghiệp. Ba hình tướng của nghiệp tương tự như hơi nước, nước và nước đá. Trong quá trình của Lễ Truyền Thọ này, hai loại nghiệp (hơi nước và nước) bị tiêu trừ, và người tiếp nhận cảm thấy Khinh An (niềm an vui nhẹ nhàng) và nhận thức về Chân Cảnh Linh Hồn tăng trưởng. Chỉ còn lại nghiệp với hình tướng nước đá mà thôi, vì chúng đã vững chắc và sắp thành quả báo. Các con không thể thoát khỏi chúng. Nghiệp với hình tướng hơi nước và nước sẽ tiêu tan trong lửa Thiêng của Chân Trí Thực Chứng. Cho đến khi nghiệp của một người bị tiêu trừ, năng lực thức tỉnh nhận biết về sự hiện diện của Linh Hồn, hay Chân Cảnh Linh Hồn sẽ không tăng trưởng được. Chỉ nghiệp kết tụ kiên cố này phải chịu khổ mà thôi. Để những nghiệp kiên cố này dễ dàng chịu đựng, Thầy chỉ cho các con đủ cách như: tụng niệm Dada Bhagwan Na Aseem Jai Jaikar Ho; Niệm Tam Vô Thượng Chú (Trimantra) và Chín Tâm Niệm Sống Đạo (Nav kalamo)...

Không quan tâm với những đau khổ trong cuộc đời (dukh, worldly pain) là cảm nghiệm trước nhất về cảnh giới giải thoát. Các con cảm nghiệm nó từ ngay ngày sau khi Thầy ban cho các con Chân Trí Thực Chứng. Cảm nghiệm thứ hai là gánh nặng của nghiệp, của xác thân ly khai và niềm vui sống không thể nào diễn tả được đầy ấp tâm hồn.

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, Chân Trí Thực Chứng mà chúng con tiếp nhận từ Thầy, có phải là Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Atmagnan) ?

Dadashri: Cái mà các con tiếp nhận không phải là Chân

Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn. Cái hiển hiện từ bên trong của các con mới là Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn. Khi các con lặp lại những gì Thầy yêu cầu các con, ác nghiệp của các con bị tiêu trừ và Chân Trí từ bên trong hiển hiện ra. Điều đó, đã hiển hiện trong các con, không phải như vậy sao?

Người chứng thật Chân Cảnh Linh Hồn (Mahatma):

Kính thưa Thầy, đúng vậy, nó đã hiển hiện,

Dadashri: Các con có nghĩ rằng Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn là dễ dàng không? Ác nghiệp bị tiêu trừ trong lửa Thiêng của Chân Trí (Gnan Agni). Điều gì khác nữa xảy ra? Chân Cảnh Linh Hồn và xác thân tác rời ra. Điều thứ ba nữa xảy ra là Ân Thiêng (Grace) của Đấng Chí Tôn được tiếp nhận. Do đó, ánh sáng giác tỉnh (awakened Awareness, Jagruti) liên tục được xác lập (established), Trí Năng Quy Hướng Giải Thoát từ Chân Cảnh của Linh Hồn (Pragnya) được thức tỉnh, hướng dẫn sống đạo về cứu cánh giải thoát (ultimate liberation).

Từ ngày mùng hai của chu kỳ trăng tròn

Từ vô thủy, trải qua hàng trăm ngàn kiếp sống, người đời sống trong cảnh đêm tối không có mặt trăng sáng. Họ chưa từng thấy ánh sáng. Họ chưa từng thấy được mặt trăng. Vì thế, khi chúng tôi ban cho Chân Trí Thực Chứng, mặt trăng hiện ra, ánh sáng đầu tiên giống như ánh sáng trăng mùng hai của 14 ngày trăng sáng cho đến lúc trăng tròn. Và điều này xảy ra khi toàn thể Chân Trí Thực Chứng được ban cho. Mới đầu

ánh sáng sáng chỉ giống như trăng tròn hai mà thôi. Như thế, chúng ta phải nỗ lực để thành trăng tròn trong kiếp sống này. Tiến từ mừng hai, mừng ba, mừng bốn, mừng năm, và đến rằm là trăng tròn, hoàn tất, Chân Trí Đại Giác Toàn Tri Quang Minh Tuyệt Đối viên mãn (Kevalgnan Absolute Knowledge) xảy ra. Không có nghiệp mới nào sẽ kết dính và mọi trói buộc của nghiệp không còn. Nóng giận, tự cao, lừa dối, tham lam hết sạch. Niềm tin trước đây “tôi thực sự là Nguyễn Văn X... (Người đọc thế tên mình vào) tự nó là mê vọng. Mê vọng “tôi là Nguyễn Văn X...” giờ tiêu mất. Bây giờ chỉ còn Năm Phương Châm Hướng Dẫn Giải Thoát (Five Agnas) mà Thầy ban cho các con để giữ Chân Cảnh Linh Hồn hiện tiền trong mọi hoàn cảnh mà thôi.

Nếu các con tham dự Lễ Truyền Thọ Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn nơi đây, Thầy sẽ rửa sạch mọi ác nghiệp của các con. Nhờ thế, các con sẽ có khả năng thấy được những lầm lỗi của các con. Khi các con có thể thấy được những lầm lỗi của các con, các con đã sẵn sàng tiến tới Chân Cảnh cứu cánh giải thoát, tự do, tự tại, an vui vĩnh cửu.

(11)

Tầm quan trọng sống theo 5 Phương Châm Hướng Dẫn Giải Thoát sau Lễ Truyền Thọ Chân Trí Thực Chứng

Phương Châm Hướng Dẫn Đạo Giải Thoát là để giữ Chân Cảnh Trí Huệ hiện tiền. Sau Chân Trí này các con Chứng Thật Chân Cảnh Linh Hồn. Còn lại gì khác để các con công

phu? Tất cả điều các con cần phải làm là sống theo Năm Phương Châm Hướng Dẫn Giải Thoát của Bậc Đại Giác Chân Nhân. Những Phương Châm này là Đạo Sống của các con. Những Phương Châm này là ánh sáng chỉ đường làm sáng tỏ công phu Sống Đạo của các con. Những Phương Châm Sống Đạo của Thầy là chúng không bao giờ can thiệp hay trở thành hạn chế trong bất cứ chuyện gì liên quan đến đời sống thế gian. Mặc dầu các con tiếp tục sống với những sinh hoạt của cuộc đời bình thường, nhưng không có gì trong cuộc đời ảnh hưởng đến các con. Điều này chính là cảnh giới vinh quang của Chân Trí Khoa học Trực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn.

Thời buổi này là thời của người xấu hợp nhau thành nhóm (kusang, bad company) khắp nơi. Bắt đầu từ nhà bếp, phòng ăn cho đến văn phòng làm việc, từ trong nhà, ngoài đường, trong xe đò, trên xe lửa ...khắp mọi nơi, không có gì khác hơn là lôi kéo các con ra khỏi những người sống đạo theo Chân Cảnh Linh Hồn (Satsang). Chân Trí Trực Chứng mà Thầy ban cho các con trong vòng hai giờ có thể bị hủy diệt bởi kết thân với những người xấu đang có mặt khắp nơi. Vì vậy, mà hàng rào bảo vệ với Năm Phương Châm Hướng Dẫn đã được ban cho các con. Do đó, nếu các con vẫn ở trong sự bảo vệ thì sẽ không có sự thay đổi nào, dù nhỏ nhất cách mấy, xảy ra nơi Chân Cảnh Giới của Linh Hồn bên trong. Chân Trí Trực Chứng đó vẫn giống như lúc Thầy mới ban cho các con. Nếu hàng rào bị gãy đổ thì Chân Trí bị tiêu diệt.

Thầy đã ban cho các con Chân Trí cùng với Liễu Biệt Trí tách rời Chân Cảnh Linh Hồn ra khỏi cảnh giới vật chất phi Linh Hồn. Tuy nhiên để giữ chúng luôn cách biệt, Thầy đã

ban cho các con Năm Phương Châm Hướng Dẫn để bảo vệ các con khỏi bị ô nhiễm và hỗn loạn do thời mạt pháp (thời không có sự thống nhất hài hòa của thân ngữ ý) và đại chúng gây ra. Chúng ta không phải tưới nước cho hạt giống Chân Trí Bồ Đề (bodha beej) để phát triển hay sao? Chúng ta không cần phải dựng hàng rào xung quanh để bảo vệ nó hay sao ?.

Công phu nào phải được hành trì sau khi tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng

Người Hỏi: Sau Lễ Truyền Thọ Chân Trí, loại công phu nào phải được hành trì, Kính thưa Thầy.

Dadashri: Đối với công phu hành trì (sadhana) tất cả điều các con phải làm là sống theo năm Phương Châm Hướng Dẫn. Ngoài ra không còn có công phu hành trì nào khác. Những công phu hành trì khác sẽ thành ràng buộc, trong khi năm Phương Châm Hướng Dẫn sẽ giúp các con đạt được cảnh giới tự do, tự tại, an vui.

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, có gì cao hơn Năm Phương Châm Hướng Dẫn Đạo Sống Giải Thoát hay không ?

Dadashri: Các con có rào “Năm Phương Châm” nên không ai cướp kho báu của các con được. Nếu các con giữ gìn hàng rào thì những gì Thầy ban cho các con bên trong sẽ còn nguyên vẹn. Nhưng nếu hàng rào bị xiêu vẹo thì sẽ có người sửa chữa lại. Do đó, Thầy bảo đảm với các con rằng, nếu các con an trú trong Năm Phương Châm thì Chân Lạc Cảnh, niềm

vui sống an nhiên tự tại sẽ luôn luôn hiển diện trong các con.

Tinh tiến nhanh hơn với Năm Phương Châm

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, sự tinh tiến nhanh chậm của người Chứng Thật Chân Cảnh Linh Hồn (mahatmas) tùy thuộc điều gì, sau khi tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn?

Dadashri: Mọi chuyện đều tiến triển nhanh chóng nếu họ sống theo Năm Phương Châm, và Năm Phương Châm chính là lý do của sự tiến triển nhanh chóng sau đó. Khi các con sống theo Năm Phương Châm, màn vô minh sẽ bắt đầu tan biến và năng lực hiển hiện. Năng lực từ lâu bị ngăn chặn lấp kín giờ bắt đầu được khai mở. Thánh Đức (aishwarya) hiển hiện, nhờ sống theo Năm Phương Châm. Đủ loại năng lực khởi phát. Tất cả đều tùy thuộc vào công phu sống theo Năm Phương Châm nhiều hay ít.

Thành tâm sống theo Năm Phương Châm của chúng ta là đức tính quan trọng. Người không dùng biện trí (abuddha) sống theo Năm Phương Châm này, sẽ trở thành giống như Thầy, có đúng hay không? Nhưng chỉ khi nào mà một người còn hàm dưỡng lòng thành Sống Đạo và kiên quyết không thay đổi, thì mới được như vậy. Như thế sẽ không có vấn đề gì.

Quyết tâm sống theo Năm Phương Châm

Điều quan trọng hơn hết là quyết tâm sống theo Năm

Phương Châm của Dada. Các con phải quyết tâm hành trì công phu như thế. Đừng quan tâm đến việc các con có đủ khả năng để sống như thế hay không? Dầu các con sống theo nhiều hay ít, đều đúng và chính xác cả. Ít ra cũng phải quyết tâm sống theo chúng.

Người Hỏi: Như thế, Kính thưa Thầy, nếu chúng không được sống theo trọn vẹn, có được chấp nhận hay không ?

Dadashri: Không, không phải hoàn toàn như thế. Các con phải quyết tâm kiên cố rằng, các con mong cầu được sống theo Năm Phương Châm. Ngay lúc các con vừa thức dậy, hãy quyết tâm “tôi muốn vững vàng an trú và sống theo Năm Phương Châm”. Quyết tâm này sẽ giữ các con trong cảnh giới của Năm Phương Châm và đó là tất cả những gì mà Thầy mong muốn.

Hãy thành tâm Sám hối nếu các con quên sống theo Năm Phương Châm này (Thành Tâm Sám hối là quá trình nhớ lại, thú nhận lỗi lầm đã phạm, ăn năn sám hối, quyết tâm sửa đổi, không tái phạm nữa và cầu xin được tha thứ). Hãy nói: “Dada Chí Tôn (hướng về Chân Cảnh Linh Hồn hiển hiện trọn vẹn trong Dadashri và Linh Hồn vừa thức tỉnh của những vị đã Chứng Thật Chân Cảnh Linh Hồn). Xin tha thứ cho con. Con đã quên sống theo những Phương Châm Hiển Đạo trong hai giờ qua. Con thật lòng muốn sống theo chúng. Xin tha thứ cho con” ! Nhờ thành tâm Sám Hối mà các con sẽ không còn phải chịu trách nhiệm nữa. Khi sống trong cảnh giới được bảo vệ của những Phương Châm Hiển Đạo, không gì trong cuộc đời sẽ gây phiền não cho các con.

Chân Tinh tiến hướng về Chân Cảnh Linh Hồn bắt đầu với Công Phu sống theo Năm Phương Châm

Khi Thầy ban cho các con Chân Trí Thực Chứng, các con (Linh Hồn) trở thành cách biệt với cảnh giới vật chất phi Linh Hồn (prakruti). “Ta là Linh Hồn Thuần Chân Thanh Tịnh” là Xác Định Chân Cảnh Linh Hồn, và sống theo Năm Phương Châm Hiền Đạo là chân công phu để Thực Chứng Chân Cảnh này hiển hiện ngời sáng trong các con.

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích giúp cho chúng con biết sự khác biệt giữa Chân Công Phu Sống Đạo (real spiritual effort, purusharth) và công phu Sống Đạo tương đối (relative spiritual effort).

Dadashri: Trong Chân Công Phu, không có gì cần phải làm cả. Sự khác biệt giữa hai loại công phu là: Chân Công Phu là Thấy và Biết. Và công phu tương đối có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là động lực nội tâm, ý hướng, ý muốn, quyết tâm (inner intent, bhaav) như ‘tôi sẽ làm điều này’.

Công phu tương đối của các con thực hiện với tư cách của Nguyễn Văn X... (Người đọc thế tên mình vào) là công phu trong cảnh giới mê vọng (illusory purusharth). Nhưng khi các con thực hiện công phu với tư cách “Ta là Linh Hồn Thanh Tịnh” và sống theo Năm Phương Châm, thì đó là Chân Công Phu.

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, Chủng Trí (the seed of Gnan Self Knowledge, hạt giống Chân Trí Huệ) mà Thầy gieo có

phải là Ánh Sáng Chân Trí Huệ (prakash, light) hay không ?

Dadashri: Chính là nó đó ! Nhưng nó chỉ với hình thái của mặt trăng ngày mùng hai mà thôi (beej). Và từ đó, nó sẽ từ từ trở thành trăng rằm (poonam). Chân Công Phu bắt đầu từ khi phức thể phi linh hồn (pudgal, non self complex) và Chân Cảnh Linh Hồn trở thành tách biệt nhau. Đúng vậy, khi Chân Công Phu bắt đầu sống theo Năm Phương Châm, nó sẽ đưa các con từ trăng mùng hai đến trăng rằm. Điều này xảy ra khi một người sống theo Năm Phương Châm, họ không phải thực hiện điều gì cả. Không có gì phải làm ngoài sống theo Năm Phương Châm Hướng Dẫn Đạo Sống Giải Thoát.

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, xin Thầy ít ra cũng diễn tả công phu sống đạo sau khi Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Purush, Self), họ phải hành xử như thế nào đối với những liên hệ trong cuộc sống thường ngày (vyavahar) ?

Dadashri: Tất cả những người đã Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn qua Lễ Truyền Thọ Chân Trí (Gnan Vidhi), sống với cuộc đời bình thường, họ không phải như vậy sao? Họ vẫn sống theo Năm Phương Châm, không phải như vậy sao? Năm Phương Châm Sống Đạo thật sự là Dada. Đó là Chân Chân Công Phu.

Sống theo Năm Phương Châm Sống Đạo được coi là Chân Công Phu và thành quả của Năm Phương Châm Sống Đạo là gì ? Chúng giúp một người an trú trong Chân Cảnh Giới Biết và Thấy (Gnata Drashta, knower, seer state). Và nếu có người hỏi chúng ta Chân Công Phu là gì? Chúng ta sẽ trả

lời họ “là an trú nơi Chân Cảnh Giới Biết – Thấy. Năm Phương Châm dạy các con Biết Thấy, không phải như vậy sao?

Thầy thấy rằng ai sống theo Năm Phương Châm với thành tâm Chân Công Phu họ chắc chắn sẽ nhận được Ân Thiêng của Thầy.

(12)

Ba cấp bậc Chứng Thật Chân Cảnh Linh Hồn :

Chứng Thật, Nhận Biết và Tin Chắc

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, điều gì xảy ra trong lúc Chứng Thật Chân Cảnh Linh Hồn ?

Dadashri: Thật Chứng Chân cảnh Linh Hồn là sự tiêu diệt của cảm nghiệm “ta là xác thân”. Khi cảm nghiệm “ta là xác thân” không còn, các con không tạo nghiệp thêm nữa. Các con còn mong cầu điều gì hơn nữa hay không?

Chúng ta có thể hiểu Nguyễn Văn X... (Người đọc thế tên mình vào) trước đây là gì và hiện giờ là gì. Sự khác nhau đó, do đâu mà có vậy? Do Chứng Thật Chân Cảnh Linh Hồn mà có. Trước đây có cảm nghiệm “ta là xác thân này”. Và bây giờ

có Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn. Tin Chắc có nghĩa là toàn thể lòng tin chuyển hóa một trăm phần trăm, và “Tôi Nhất Định Là Linh Hồn Thanh Tịnh” đã được thiết lập như một sự thật không thể phủ nhận. Trong khi lòng tin nông cạn có thể đổ vỡ, Tin Chắc không bao giờ đổ vỡ, không bao giờ thay đổi.

Có thể nói rằng Tin Chắc giống như cắm một khúc cây sâu xuống đất. Giờ nếu dùng sức đẩy, nó có thể cong hay nhúc nhích một chút, nhưng không rời vị trí của nó. Lòng Tin Vững Chắc “Ta Là Linh Hồn Thuần Chân Thanh Tịnh” sẽ không bao giờ mất cả.

Chứng Thật, Nhận Biết, Tin Chắc (anubhav, laksha, pratiti) sẽ có được. Lòng Tin Vững Chắc sẽ mãi mãi tồn tại. Nhận Biết chỉ hiện diện một thời gian. Nếu chúng ta bận rộn với công việc, Nhận Biết sự hiện diện của Linh Hồn sẽ mất đi, và khi hết bận rộn, nhận biết sẽ trở lại hiện tiền. Và khi chúng ta thong thả ngồi một mình, Chứng Thật cũng xảy ra, và chúng ta có thể ném được đạo vị hay lạc cảnh của nó. Tuy nhiên, Chứng Thật sẽ càng ngày càng tăng lên.

Chứng Thật, Nhận Biết trong Chánh Niệm, và Lòng Tin Vững Chắc sẽ luôn luôn có đó. Lòng Tin Vững Chắc là nền móng của cây cột. Sau khi cột đứng vững, Nhận Biết trong Chánh Niệm sẽ tăng lên, và “Ta Là Linh Hồn Thanh Tịnh” sẽ hiện tiền nơi Nhận Biết trong Chánh Niệm của các con không gián đoạn, và khi nào có sự trì hoãn đôi chút, các con vẫn là Tri Chủ - Kiến Chủ là năng lực thấy biết sự hiện diện của Chân Cảnh Linh Hồn (Gnata, Drashta, Knower, Seer) trong lúc đó, thì đó chính là Chứng Thật (anubhav).

(13)

Sự quan trọng của Trực tiếp tham dự Pháp Hội

Pháp Hội¹ vấn đáp học đạo là cần thiết để giải quyết mọi vấn đề.

Nhờ Chân Trí Khoa Học Trực Chứng này mà các con Thực Chứng được Chân Cảnh của Linh Hồn. Các con Thực Chứng Chân Cảnh này một cách tự nhiên. Do đó, nó ban cho các con nhiều lợi ích và các con tiến được xa hơn. Các con phải hiểu được điều này nhờ thân cận càng nhiều càng tốt với Bậc Đại Giác Chân Nhân.

Các con phải hiểu thấu đáo Chân Trí Thực Chứng này. Vì Chân Trí này chỉ được ban cho trong vòng một giờ. Thật là cao quý biết bao !!! Chân Trí không thể xảy ra trong cả triệu năm, giờ xảy ra trong một giờ. Mặc dầu một người có được Bản Giác hay Căn Bản Trí, sau đó họ phải hiểu nó trong mọi chi tiết. Để biết nó trong mọi chi tiết các con phải đến ngồi bên Thầy và nêu lên mọi thắc mắc, nhờ thế mà Thầy có thể giải thích cho các con. Đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng, hiện diện trong Pháp Hội của những người đề cao cảnh giới Chứng Thật của Linh Hồn (satsang) thật vô cùng trọng yếu. Các con càng hỏi, giải đáp càng khai mở nơi các con. Nếu có điều gì làm các con quan tâm nhưng không tự giải quyết được, thì các con cứ hỏi.

Thân cận trực tiếp với những Bậc Đại Giác trong Pháp

Hội cũng quan trọng giống như thân cận với Bậc Đại Giác Chân Nhân Dadashri, để được tinh tiến từ Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Atmagnan) đến Cảnh Giới Đại Giác Toàn Tri của Linh Hồn (Parmatma). Nếu không có cơ hội tham dự Pháp Hội này, Chân Trí này cũng có thể hiểu được qua những buổi học tập tại địa phương, đọc sách (kinh của Dadashri) hay xem videos về những buổi Pháp hội của Chân Trí Khoa học Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn này.

Phải cần tưới nước sau khi gieo hạt

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, cả sau khi tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng, phát khởi và duy trì chính niệm “Ta là Linh Hồn Nhất Chân Thanh Tịnh” có vẻ hơi khó khăn.

Dadashri: Không phải như vậy đâu con. Các con không phải nhớ lại và duy trì. Tự nó sẽ đến. Như vậy, các con phải làm gì đối với chuyện này? Các con phải thường xuyên đến gặp Thầy. Nước Pháp hội dưỡng nuôi sự phát triển của Chân Trí “Ta là Linh Hồn Thanh Tịnh” sẽ không được tưới vì không tiếp xúc với Bậc Đại Giác Chân Nhân. Đó là, lý do tại sao tất cả điều này trở thành khó khăn. Điều gì có thể xảy ra cho công ăn việc làm của các con, nếu các con lơ đãng không chăm sóc nó.

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, nó sẽ bị suy vong, thất bại.

Dadashri: Đúng vậy, nó cũng giống như thế. Các con đã tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn như là

hột giống mới nảy mầm mà thôi, và bây giờ phải nuôi dưỡng hạt giống phát triển với nước tưới của Pháp Hội, và nhờ thế cây sẽ lớn lên. Nếu một cây còn non yếu thì các con phải tưới nước. Vậy, chúng ta phải tưới cho nó chút nước trong vòng một hai tháng.

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, tự chúng con đã tưới nước ở nhà mà.

Dadashri: Không. Nếu các con tưới nước tại nhà thì cách đó không hiệu nghiệm. Liệu nó có kết quả hay không? Bậc Đại Giác đã đến gần chỗ các con ở và các con xem chuyện này chẳng có giá trị gì cả. Con có đến trường học không, các con đi học được bao lâu rồi?

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, được 10 năm rồi.

Dadashri: Như vậy, các con học được gì trong trường. Ngôn ngữ! Các con trải qua 10 năm, để học tiếng Anh và Thầy đòi hỏi các con chỉ dùng 6 tháng gần gũi với Thầy. Nếu các con theo Thầy trong 6 tháng thì các con có thể hoàn thành công phu Sống Đạo của các con.

Quyết tâm có thể tiêu trừ Chương ngại

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, chương trình làm việc cho đời sống thế gian tương đối của chúng con đã được quyết định cho nên thật khó khăn cho chúng con đến tham dự Pháp hội vấn đáp Học Đạo.

Dadashri: Nếu chí hướng hay tâm quyết hay động lực (inner, intent, bhaav) của các con đủ mạnh thì trở lực sẽ bị loại trừ. Các con chỉ phải thấy tâm quyết của các con mạnh hay yếu mà thôi. Các con phải giữ vai trò của người Biết – Thấy (Gmata Drashta) của chuyện đó.

Đảm bảo lợi nhuận trong đời sống nhờ tham dự Pháp hội

Tất cả những người làm ăn, nếu họ trở về cửa hàng hay văn phòng làm việc của họ trễ một giờ họ sẽ mất từ 10 mỹ kim đến 20 mỹ kim. Do đó, Thầy nói các con sẽ không mất nhiều như thế cho thời gian các con có mặt nơi đây với Thầy.

Và nếu các con dừng lại nơi cửa hàng trong nửa giờ, trên đường đi tới đây thì các con sẽ mất mát. Nếu các con đến đây dự Pháp hội, thì Thầy chịu trách nhiệm về sự lỗ lòi của các con. Chính vì Thầy không có bất cứ trao đổi cho ra, và nhận vào nơi Pháp hội này. Các con đến đây vì Linh Hồn của các con mà thôi. Đó là lý do tại sao Thầy nói với mọi người đến đây rằng nếu các con đến Pháp Hội các con chẳng có gì mất cả.

Pháp Hội của Dada kỳ diệu phi thường

Nếu nghiệp quả hiện hành (udaya) rất là nghiêm trọng thì các con phải hiểu rằng chịu đựng nghiệp quả này rất khó khăn, do đó phải giữ bình tâm tĩnh trí. Khi nghiệp quả xảy ra nghiêm trọng, hãy cố gắng làm nó giảm nhiệt chỉ bằng cách đến an trú nơi Pháp Hội mà thôi. Những chuyện như thế xảy

ra thường xuyên. Không thể nào biết được loại nghiệp báo nào sẽ xảy ra.

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, bằng cách nào để giác tâm thức tỉnh (jagruti, awakended awareness) được tăng trưởng?

Dadashri: Chỉ cần đến tham dự Pháp Hội.

Người Hỏi: Khi một người nào đó tham dự Pháp Hội của Thầy trong 6 tháng thì có sự chuyển hóa từ bên trong phát hiện ra ngoài thấy được (sthool), và sau đó những biến chuyển vi tế nơi nội tâm xảy ra (sookshma). Có phải Thầy nói như thế không?

Dadashri: Đúng vậy, những chuyển hóa sẽ tiếp tục xảy ra chỉ cần ngồi nơi Pháp Hội này. Do đó, các con phải thân cận (parichaya) với Bậc Đại Giác Chân Nhân. Hai giờ, ba giờ, năm giờ. Các con sẽ nhận được lợi ích theo thời gian mà các con có mặt nơi Pháp Hội. Người đời hiểu biết rằng sau khi tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng họ không còn gì để làm nữa. Vì sự hiểu biết nông cạn này mà sự tăng trưởng của giác tâm không xảy ra.

Hãy tiếp xúc thân cận với Bậc Đại Giác

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, những lợi ích nào mà những vị đã tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (mahatmas) cần phải quan tâm để đạt được cảnh giới tuyệt đối của Linh Hồn ?

Dadashri: Các con phải dùng thời gian để thân cận với Dada, càng nhiều càng tốt. Đó là sự quan tâm duy nhất. Các con cần phải thân cận với Dada bất cứ nơi nào, ngày cũng như đêm. Phải gần gũi với Ngài.

Nơi đây, gánh nặng nghiệp trái của các con sẽ nhẹ hơn khi các con ngồi nơi Pháp Hội, và nơi khác gánh nặng sẽ trở nên nặng hơn và không có gì ngoài những vướng mắc rối rắm. Thầy bảo đảm với các con một cách tuyệt đối rằng bất cứ thời gian nào mà các con dùng nơi Pháp Hội này, trong khoảng thời gian này, các con sẽ không gặp bất cứ sự mất mát nào trong công ăn việc làm của các con, và nếu các con phân tích kết quả, các con sẽ tìm thấy rằng kết quả rất ráo vẫn là có lợi. Như vậy, pháp hội này có phải là một Pháp Hội bình thường như bất cứ pháp hội nào khác hay không? Có ai chỉ dùng thời gian cho Linh Hồn lại phải chịu mất mát hay không? Thật chẳng có gì ngoài lợi ích cho họ khi họ hiểu rõ điều này. Thời gian của các con chẳng bao giờ phung phí khi các con tham dự Pháp Hội. Thời điểm này quả là tuyệt diệu ! Khi Đấng Chí Tôn Mahavir còn tại thế, người ta phải đi bộ rất xa để đến tham dự Pháp Hội của Ngài. Trái lại, ngày nay chúng ta có xe khách, xe hơi nhỏ, xe lửa và các con có thể đến nơi Pháp Hội liền.

Trực tiếp tham dự Pháp Hội là tốt nhất

Khi các con ngồi nơi Pháp Hội này, dầu các con không làm gì cả, chuyển hóa nhiệm màu sẽ tiếp tục xảy ra từ tâm thức, vì Pháp Hội là nơi tụ họp để trưởng dưỡng Chân Cảnh Trường Tồn bất diệt của Linh Hồn. Satsang (Pháp Hội) gồm 2

chữ: Sat có nghĩa là Chân Cảnh, hay Thực Thể của Linh Hồn, và Sang có nghĩa là tụ họp nhau. Thầy là Bậc Đại Giác Chân Nhân Hiện Thân của Chân Cảnh Linh Hồn, do đó nếu các con ngồi chung với nhiều người khác nơi đây để được thân cận với Hiện Thân của Chân Cảnh Linh Hồn, thì đây quả là Pháp Hội Tối Cao rồi, còn Pháp Hội nào cao hơn nữa hay không?

Ngồi nơi Pháp Hội, cảnh giới vật chất phi Linh Hồn bị loại trừ và trở thành không. Nhờ ngồi chung với chúng tôi, nhìn thấy chúng tôi, các con sẽ tiếp nhận năng lực thẳng từ chúng tôi và nhờ đó mà giác tâm (*jagruty*) của các con tăng trưởng phi thường. Các con phải nỗ lực tham dự từ đầu chí cuối, tham dự càng nhiều lần càng tốt. Nếu các con đắm mình trong Pháp Hội, hấp thụ trọn vẹn năng lực nhiệm màu của nó, chắc chắn thành quả tham dự Pháp Hội của các con sẽ thành tựu viên mãn.

Thành quả của tham dự Pháp Hội có nghĩa là gì? Cố gắng chiêm ngưỡng Bậc Đại Giác càng nhiều càng tốt. Hãy vui hưởng lợi ích của tham dự Pháp Hội với sự hiện diện sống động của Bậc Đại Giác và đông đảo người thật tâm cầu Đạo, nơi các con có thể trực tiếp nhìn thấy Ngài càng rõ ràng, càng lâu càng tốt. Nếu điều đó không xảy ra thì phải cảm thấy ân hận, tiếc nuối. Các con phải chiêm ngưỡng Bậc Đại Giác. Và ngồi lâu nơi Pháp hội của Ngài.

(14)

Tầm quan trọng của tụng đọc kinh sách, tạp chí của Dada Kinh Lời Lời Châu Ngọc – Thực dụng biết bao !

Những ngôn từ này là của Bạc Đại Giác Chân Nhân và chúng tươi tốt, trong sáng, đầy sức sống thiêng liêng. Những trạng thái của chúng là hiện trạng, là đương thời, hiện tiền, ngay bây giờ luôn luôn tươi tốt sống động. Do đó, khi các con đọc chúng, tâm thái của các con cũng hiện hành cộng hưởng với sức sống sinh sinh không ngừng của chúng với niềm vui khai mở tiếp nối không ngừng. Có người đạt được chính kiến (samkit, right vision) hay tầm nhìn vô biên, bằng cách này. Vì ngôn từ của những lời dạy này hiển hiện từ Đấng Giải Thoát, Tự do, Tự tại, vô nhiễm, vô mê chấp. Lời dạy chỉ có giá trị nếu nó phát ra từ tâm thanh tịnh, vô nhiễm, không mê chấp mà thôi, và không thể khác như thế được. Lời dạy của Đấng Chí Tôn Đại Giác Toàn Tri Mahavir viên ly mê chấp, bất nhiễm tâm trần, nên vẫn còn tròn đầy năng lực cứu độ cho tới bây giờ và mãi mãi về sau. Cả lời dạy của Bạc Đại Giác Chân Nhân cũng có hiệu lực như thế. Để đạt được cảnh giới giải thoát, không có giải pháp nào, nếu không có lời dạy của Bạc Tự Tại Giải Thoát, vô nhiễm, vô mê chấp (vitarag).

Khi không có được cơ hội trực tiếp tham dự Pháp Hội

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, khi con không thể có được cơ hội để trực tiếp thân cận hay tham dự Pháp Hội với Bạc Đại Giác, thì Kinh điển của Dada giúp chúng con được bao nhiêu?

Dadashri: Cái gì cũng sẽ giúp đỡ. Toàn thể những tài liệu này, những gì của Dada, đều là ngôn từ, lời dạy của Dada, phát xuất từ thánh tâm cứu độ của Ngài. Tất cả đều là trợ

duyên, tôi thắng duyên cho người thật tâm cầu Đạo.

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa trực tiếp thân cận với Ngài nơi Pháp Hội và những tài liệu này, không phải như vậy sao ?

Dadashri: Nếu các con cố tìm ra sự khác biệt thì sẽ có khác biệt trong mọi sự việc. Do đó, chúng ta phải làm theo những gì đang có trước mặt tại mọi thời điểm nào. Các con có thể làm gì khi Dada không còn có mặt ở đây nữa. Các con phải đọc sách của Dada. Ngài hiện diện ngay trong sách, không phải như vậy sao? Nói cách khác thì ngay lúc các con nhắm mắt, các con cũng sẽ thấy Dada mà!

(15)

Thế gian trọn lành qua Năm Phương Chân Sống Đạo

Bắt đầu nhìn thấy lỗi lầm của mình sau khi tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng

Nếu không có Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn các con sẽ không có khả năng nhìn thấy những lỗi lầm của chính các con, vì các con tin “Ta là Nguyễn Văn X... (Người đọc thế tên mình vào). Ta không có lỗi lầm nào cả, và ta là người sáng suốt, là người đáng tôn kính. Khi các con Chứng Thật Chân Cảnh Linh Hồn, các con không còn thiên chấp đối với tâm ý, ngôn từ hay hành vi của các con nữa. Và chính nhờ lòng vô thiên chấp này cho phép các con nhìn thấy lỗi lầm của các con . Khi các con tìm thấy lỗi lầm của chính

các con, khi các con thấy được lỗi lầm mà các con phạm phải trong mỗi và mọi phút giây, các con nhận biết khi chúng xảy ra, nơi chúng xảy ra, các con được Chứng Thật Chân Cảnh Đại Giác Quang Minh của Linh Hồn. Các con có thể trở thành vô tư (không thiên chấp) sau khi hiểu biết rõ ràng các con không phải là Nguyễn Văn X... (cái tôi ảo, giả tạo), nhưng sự thật các con là Linh Hồn Thuần Chân Thanh Tịnh (Shuddatna, Pure Soul). Các con có thể nói rằng các con đã hoàn thành mỹ mãn công phu Sống Đạo khi các con không còn thấy một chút lỗi lầm nào của người khác, và các con nhìn thấy được tất cả những lỗi lầm của các con. Bắt đầu nhìn thấy được lỗi lầm của chính các con, Chân Trí Thực Chứng này sẽ tiến triển và sinh hoa trái cho các con. Trong thế gian trọn lành, không chút tỳ vết này, nơi không ai có lỗi lầm nào, làm sao mà chúng ta kết án, hay đổ lỗi lầm cho bất cứ ai được? Trừ khi tất cả mọi lỗi lầm đều bị tiêu trừ, cái tôi giả tạo không thể nào bị tiêu trừ. Các con phải xóa lấm lỗi của các con cho tới điểm cái tôi giả tạo của các con bị tiêu trừ. Tại một thời điểm nào đó các con sẽ phải nhìn thấy thế giới trọn lành, không có chút lỗi lầm nào. Tất cả những điều xảy ra trong kiếp sống này không có gì khác hơn là hiện hành những nghiệp báo đã ghi lại trong sổ nghiệp đời vay trả mà các con đã tạo ra từ tiền kiếp. Nếu các con chỉ hiểu bao nhiêu đó thôi, nó sẽ rất là hữu ích cho các con.

Nhờ sống theo Năm Phương Châm mà tầm nhìn trọn hảo

Thầy nhìn thấy toàn thế giới tuyệt đối trọn lành, không có

tỳ vết nào. Khi các con nhìn thấy theo cách này, toàn thể mê hoặc trong cuộc đời đều có giải đáp thỏa đáng. Thầy sẽ ban cho các con tầm nhìn trong sáng như thế và Thầy sẽ tiêu trừ không biết bao nhiêu lỗi lầm của các con để các con có đủ năng lực duy trì tầm nhìn này và thấy thế giới trong ánh sáng hoàn hảo trọn lành này. Cùng với tầm nhìn này, Thầy cũng sẽ ban cho các con Năm Phương Châm Hướng Dẫn Đạo Sống Giải Thoát. Với thành tâm sống theo những Phương Châm này các con sẽ bảo tồn Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn mà Thầy đã ban cho các con.

Từ đó các con đạt được Chính Kiến

Khi các con bắt đầu nhìn thấy lỗi lầm của các con, các con đạt được Chính Kiến (right vision) hay Năng Lực Thấy Biết Tròn Lành. Năng Lực Thấy Biết trọn lành này đồng nghĩa với giác tâm thức tỉnh, chính giác hay giác ngộ (awakened awareness). Năng lực này giúp các con nhìn thấy lỗi lầm của các con. Mọi người trong thế giới đều đang mê ngủ (không biết gì về Chân Cảnh Giới của Linh Hồn). Các con không phải quan tâm khi nào những lỗi lầm của các con hết hay còn. Chính kiến, chính giác của các con mới là quan trọng. Sau khi các con đạt được chính giác, lầm lỗi mới sẽ không phát sinh và lỗi lầm cũ sẽ tiêu tan. Các con phải nhận biết lỗi lầm phát sinh như thế nào.

Lỗi lầm càng nhiều thì cần nhiều Sám hối

Nếu các con là cả một kho chứa lỗi lầm, các con sẽ phải hành trì sám hối nhiều mới được. Các con sẽ có khả năng nhìn

thấy tất cả những lỗi lầm mà các con mang theo trong kiếp sống của các con sau khi Bậc Đại Giác Chân Nhân ban cho các con Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn. Vô minh² đã ngăn cản, không cho các con nhìn thấy những lỗi lầm của các con. Nhìn thấy lỗi lầm của người khác là sự thấy biết sai trái (mithyatva).

Năng Lực Thấy Biết hướng về lỗi lầm bên trong

Sau khi tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng, các con sẽ thấy cả niệm tưởng xấu lẫn tốt. Không có chút mê chấp ưa thích đối với ý tưởng tốt, cũng không có chút thù ghét đối với những ý tưởng xấu. Các con không có khả năng kiểm soát chúng, cho nên các con không cần phải nhìn khía cạnh tốt, xấu của chúng. Bậc Đại Giác nhìn thấy gì? Các Ngài nhìn thế giới trong lành, không có chút tỳ vết nào. Bậc Đại Giác Chân Nhân biết rằng tất cả những gì xảy ra trên thế giới đều trong lành, không có chút tỳ vết nào. Bậc Đại Giác Chân Nhân biết rằng tất cả những gì xảy ra trên thế giới là do nghiệp báo hiện hành. Ngài biết rằng thế giới là do nghiệp báo hiện hành, Ngài biết rằng thế giới không nên bị kết án, gán cho lỗi lầm nào cả. Cả đến những người sỉ nhục các con hay tranh cãi với các con cũng chỉ là người đóng vai trò, hay thừa hành (nimit, instrument) như bằng chứng xác thực (evidentiary), là chúng duyên kết hợp trong quá trình hình thành của luật nhân quả hay Nhân Duyên Sinh Thành Đại Diễn, trên sân khấu của tuồng đời mà thôi. Không ai trên thế gian này có thể bị kết án cả. Tất cả những lỗi lầm mà các con nhìn thấy là của chính các con, chúng là những lệch lạc, sai trái, không đúng cách nơi thị lực của các con, vì chúng mà thế giới này tồn tại. Thù hận, báo thù gây ra là do nhìn thấy lỗi lầm nơi người khác, (mà không nhìn thấy lỗi lầm của chính mình).

Jai Sat Chit Ananad

SỐNG HÒA HỢP AN VUI

Những chương sách sau đây thật hữu ích cho những người thật tâm Cầu Đạo nhưng chưa gặp được Bạc Đại Giác Chân Nhân để tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng Chân cảnh Linh Hồn.

Tuỳ duyên hoà ứng thuận xử trong mọi hoàn cảnh

Hãy tiêu hóa những câu này

Hãy đưa câu này: “Tuỳ duyên hoà ứng thuận xử với mọi người và trong mọi hoàn cảnh” vào trong cuộc sống của các con, và niềm vui sống yên lành sẽ được vững bền. Các con sẽ bị tiêu diệt nếu các con không biết tuỳ duyên hoà ứng thuận xử trong thời đại hũu hùng của chu kỳ mạt kiếp này (kaliyug, thời hỗn loạn, không có sự thống nhất hài hòa giữa tâm tưởng, ngôn từ và hạnh vi).

Nếu các con không học được điều gì khác trong cuộc đời, cũng chẳng sao, nhưng phải học tuỳ duyên hoà ứng thuận xử, biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh là một điều tất yếu. Các con sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời nếu các con hoà ứng thuận xử với mọi người bất hòa với các con. Một người biết làm thế nào để xử hoà với người khác sẽ không đau khổ. Hãy thích ứng mọi nơi. Thích ứng, tuỳ thuận, hoà hảo với mỗi người và mọi người là Đạo Sống tối cao, thế gian có những người với tư cách, tính tình khác nhau, bản chất khác nhau, làm sao các con có thể tương xử nếu không biết tuỳ thuận, thích ứng ?

Cà rem đâu có bảo các con chạy tránh nó. Không ăn nó nếu các con không muốn. Những người già cả thường hay bực bội, cần nài. Tất cả những ý kiến khác nhau là do thời đại thay đổi. Những người trẻ sống theo thời đại của chúng.

Do đó, một người phải biết thích ứng theo thời đại. Nếu đưa con trai của các con về nhà đội nón theo kiểu mới, đừng vội hỏi nó với giọng khó chịu “mày lấy cái nón này ở đâu vậy?” Thay vì như thế, chỉ tùy thuận và dịu dàng “con, con kiếm được cái nón xinh đẹp này ở đâu vậy ? Nó có mắc tiền lắm không ?” Đó là cách mà các con phải thích ứng.

Đạo Sống của chúng ta tuyên bố rằng các con phải tìm thấy dễ chịu trong cảnh khó chịu. Giống như điều xảy ra cho Thầy, vào một đêm, tấm vải trải giường của Thầy rất dơ, Thầy tùy thuận thích ứng bằng cách tự nhủ nó rất xinh đẹp và mềm mại. Lúc đó Thầy thấy nó rất tiện nghi đối với Thầy. Chính sự hiểu biết hạn hẹp qua 5 giác quan khiến chúng ta thấy nó không tiện nghi, không thích hợp với sở thích của chúng ta mà thôi.

Các con khổ vì thành kiến của các con về tốt, xấu. Các con phải kiềm chế chúng. Khi chúng ta nói, một cái gì đó là tốt, và đem những cái khác không giống với nó so sánh với nó sẽ trở thành xấu, và bắt đầu làm chúng ta khó chịu. Bất cứ những gì mà người đời nói, dù nó có đúng hay sai, chúng ta phải tùy thuận. Nếu một người nào đó nói với Thầy “ông ngu quá, chẳng biết gì cả”, Lập tức Thầy sẽ tùy thuận, “ông ấy nói đúng. Tôi luôn luôn hơi chậm hiểu. Ông mới nhận ra điều này hôm nay, còn tôi biết nó từ lúc còn nhỏ tuổi lận”. Nếu các con trả lời như thế, các con tránh được xung đột. Họ sẽ không bao

giờ làm phiền các con nữa.

Tùy thuận với Nội tướng

Người vợ của các con nổi sùng với các con vì các con ở lại sở làm để giải quyết một việc gì đó và về nhà trễ. Bà biểu lộ sự phản đối của bà bằng cách la lớn: Anh về trễ. Em sẽ không chịu đựng được chuyện này nữa. Bà mất bình tĩnh, do đó con phải nói: Đứng rồi cung, em đứng hoàn toàn. Nếu em bảo anh trở lại sở đi, Anh sẽ làm như thế. Nếu em bảo anh ngồi trong nhà, anh sẽ ngồi trong nhà. Bà ấy sẽ trả lời: không, đừng trở lại. Chỉ nghỉ ở đây một cách yên lặng. Và các con nói với bà ấy: Nếu em bảo anh ăn cơm, anh sẽ ăn, nếu không, anh sẽ đi ngủ; như thế bà ấy sẽ trả lời: Không, hãy ăn cơm đi. Đó là tùy thuận, thích ứng. Vào buổi sáng các con sẽ được một tách trà nóng. Nếu các con giận dữ, bà ấy cũng sẽ phản ứng với thái độ bất mãn và buổi sáng hôm sau bà sẽ giận dữ đẩy tách trà về phía các con. Sự hờn dỗi của bà sẽ còn kéo dài 3 ngày nữa.

Tùy thuận thích ứng trong bữa ăn

Xử thế tiếp vật trong đời sống thường ngày lý tưởng là thích ứng tùy thuận khắp nơi. Đây là thời gian quý báu cho sự phát triển Đạo Sống của các con. Đừng tạo ra những sự khác biệt. Thầy ban cho các con những chữ này: “Hãy tùy duyên hoà ứng thuận xử trong mọi hoàn cảnh”. Nếu canh mặn quá, các con phải nhớ những gì Dada đã nói về thích ứng. Hãy ăn chút ít. Các con cũng có thể đòi hỏi dưa món, nếu các con muốn, nhưng đừng gây gổ. Phải không có xung đột trong nhà.

Tùy thuận, thích ứng sẽ đem lại hòa hợp an vui trong tình thế khó khăn của cuộc sống.

Dầu các con không thích, Hãy chấp nhận nó bằng cách này hay cách khác

Hãy hòa thuận cả với người bất hòa với các con. Nếu có sự bất hòa trong đời sống hằng ngày giữa mẹ chồng và nàng dâu, hay ngược lại, người muốn thoát khỏi vòng lẩn quẩn của cuộc đời phải tùy thuận thích ứng. Cả giữa vợ chồng với nhau, khi một người cứ xé hoại thì người kia phải vá lại. Đây chỉ là cách duy nhất mà mối liên hệ có thể giữ yên lành. Không cần phải cố chấp đối với quan điểm của các con trong cuộc đời tương đối thay đổi vô thường này. Làm người phải tùy thuận thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Cải thiện Nàng hay hòa thuận với Nàng

Đời sống đẹp đẽ biết bao, nếu các con hòa thuận với người khác trong mọi hoàn cảnh. Rốt cuộc chúng ta mang gì theo khi chúng ta từ bỏ cõi đời này. “Tôi sẽ sửa sai bà ấy mới được”, ông ấy nói. Nếu các con toan tính sửa sai người khác, chính các con trở thành sai trái rồi. Đừng cố gắng cải thiện người vợ của các con. Bà như thế nào thì cứ chấp nhận như thế đó. Vấn đề sẽ là khác đi nếu các con có liên hệ mãi mãi với bà ấy hết đời này sang đời khác. Ai biết được kiếp sau bà ấy sẽ ở đâu? Hai người sẽ qua đời tại thời điểm khác nhau. Nghiệp của các con khác với nghiệp của bà ấy. Nếu các con tìm cách cải thiện bà ấy trong đời này, bà sẽ là vợ của một người khác trong đời sau của bà.

Do đó, đừng cố gắng cải thiện bà ấy. Bà ấy cũng không nên toan tính cải thiện các con. Dầu bà ấy là gì đi nữa, bà ấy vẫn tốt như vàng ròng vậy. Các con không thể cải thiện tập tính cố hữu hay bản chất thiên phú (prakruti, inherent characteristics) của người khác, không bao giờ, dầu các con nỗ lực cách mấy đi nữa. Đuôi chó lúc nào cũng cong, dầu các nỗ lực cách mấy đi nữa để làm nó thẳng. Do đó, phải cẩn thận, cứ để bà ấy làm bất cứ cái gì thuộc bản chất của bà ấy. Hãy tùy duyên hoà ứng thuận xử khắp nơi.

Hòa thuận với người khó tánh

Định nghĩa xác thực về đời sống lý tưởng là hòa thuận với nhau cho cả đến người hàng xóm cũng sẽ nhận ra và nói: “nhà nào cũng có xung đột, trừ ngôi nhà này”. Năng lực của các con phải được dùng để nuôi dưỡng, chăm sóc cuộc sống hoà hợp bao dung, nhất là đối với những người bất hòa với các con. Năng lực này đã có sẵn nơi những người sống hòa hợp với các con. Không có khả năng sống hòa hợp là một nhược điểm. Làm sao mà Thầy có thể sống hòa hợp với mọi người? Càng sống hòa hợp, tùy thuận, năng lực của các con càng gia tăng và nhược điểm của các con càng giảm đi. Hiểu biết chân chính chỉ vượt lên khi tất cả những hiểu biết sai lầm bị tiêu trừ.

Mọi người đều dễ dàng sống hòa thuận với những ai dễ tính và có bản tính tốt, nhưng khi các con học cách sống hòa hợp với người khó tính, lì lợm và có nhân cách hà khắc, các con thật sự hoàn thành nghĩa sống một cách đáng kể. Nóng giận, mất bình tĩnh là vô dụng. Chẳng có gì trong cuộc đời

này thích hợp với các con cả. Nhưng nếu các con thích hợp với nó, thế giới sẽ thành thân thiện. Nếu các con toan tính làm nó phù hợp với các con, nó sẽ trở nên méo mó. Hãy tùy thuận, thích ứng mọi nơi.

Chúng ta phải có khả năng làm cho những người cố chấp, bất đồng với chúng ta tin tưởng chúng ta. Nếu chúng ta cần một người khuân vác đồ đạc tại bến xe lửa và họ muốn được trả tiền cao, chúng ta phải giải quyết sự mặc cả với vài ngàn nhiều hơn. Nếu chúng ta không đồng ý với họ chúng ta phải tự khiên hành lý của chúng ta.

Đừng kết án, Hãy tùy thuận

Sống trong gia đình mọi người phải biết hòa thuận với nhau. Nếu các con dự Pháp Hội và trở về nhà trễ, bà vợ sẽ nói gì? “Anh phải để ý đến thời gian chớ” về nhà hơi trễ một chút có gì sai trái đâu? Tại sao phải chịu khổ như thế? Đây là quả báo của nghiệp đã tạo ra từ tiền kiếp. Trong tiền kiếp ông đã đổ lỗi kết án người khác rất nhiều. Vào thời đó, ông có quyền. Nhưng bây giờ ông không có quyền hành gì cả, vậy hãy làm cộng – trừ để điều chỉnh lại. Tốt nhất là đừng đổ tội cho ai cả. Nếu các con là người tố cáo, các con sẽ bị tố cáo lại. Chúng ta không muốn tham dự vào phần nào của những chuyện như thế. Nếu có người sỉ nhục các con, hãy chấp nhận nó. Hãy ghi nó vào “bên có được” (credit) trong trương mục hay tài khoản của các con. Các con cảm thấy thế nào về chuyện như thế? Người tố cáo không tốt sao? Tại sao không tùy thuận ngay từ đầu?

Nếu cả hai vợ chồng đều quyết tâm cam kết giữ hòa thuận

với nhau, họ sẽ tìm được giải pháp. Nếu một người cố chấp, người kia phải nhượng bộ và tùy thuận. Nếu các con không tùy thuận, các con sẽ điên lên. Tiếp tục gây phiền não cho người khác là lý do của mất trí, điên khùng.

Người học được nghệ thuật tùy thuận thích ứng là người đã tìm thấy Đạo Sống của niềm vui vĩnh cửu. Tùy thuận trong hoàn cảnh sống thường ngày là Chân Trí Thực Chứng . Đó là chiến thắng, là niềm hân hoan, là lạc cảnh của một người.

Vài người có thói quen thức khuya, và vài người có thói quen ngủ sớm. Làm sao mà họ hữu hảo với nhau được. Cái gì sẽ xảy ra nếu họ sống với nhau trong cùng một mái gia đình. Một người nào đó trong nhà có thể nói với các con: “Người là thằng ngu”. Vào thời điểm như thế, các con phải chỉ học rằng, người này chỉ biết dùng loại ngôn từ như thế mà thôi. Đó là cách các con tùy thuận. Nếu các con chửi lại, các con chỉ làm mệt các con và xung đột sẽ tiếp diễn. Người đó muốn húc các con, và nếu các con húc lại, thì điều đó chứng minh rằng các con là người mù mà thôi.

Thầy biết rõ bản chất, tập khí đã tạo nên tính tình của một người, cho nên nếu các con tìm cách gây xung đột với Thầy, Thầy sẽ né tránh, không để cho nó xảy ra. Nếu không cả hai sẽ khổ vì xung đột. Do đó, phải nhận biết tính tình, tập khí của mọi người trong gia đình.

Xung đột không phải ngày nào cũng xảy ra, chúng chỉ xảy ra khi nghiệp tạo ra từ quá khứ, giờ thành thực để gây nên quả báo. Hãy tùy thuận thích ứng khi nó xảy ra. Nếu gây gỗ xảy ra với người vợ của các con, sau đó phải tìm cách làm bà ấy vui

như dẫn bà đi nhà hàng ăn tối chẳng hạn. Từ đó, sự căng thẳng trong tình thân thuộc không kéo dài nữa.

Các con phải ăn những gì trên đĩa của các con. Những gì đến trước mặt của các con chính là những gì đã viết sẵn trong sổ nghiệp đời của các con. Đấng Chí Tôn đã nói rằng nếu các con không muốn những gì đến trên đĩa ăn của các con, các con cũng sẽ chẳng làm gì khác được. Do đó, có những gì trên đĩa của Thầy dầu Thầy chẳng màng ăn, Thầy cũng sẽ phải ăn một vài miếng.

Làm sao có thể gọi các con là người cho được nếu các con không biết tùy thuận ứng xử. Những người biết tùy thuận ứng xử trong mọi hoàn cảnh sẽ không có xung đột nào trong gia đình cả. Nếu các con muốn vui hưởng những phúc lợi sống chung với người vợ của các con, các con phải biết tùy thuận ứng xử. Nếu không như vậy, các con sẽ tạo ra hận thù.

Cuộc sống của người đời phải được hướng dẫn bởi một vài nguyên tắc nào đó. Con người phải biết hành xử tùy theo hoàn cảnh mà họ gặp phải. Người biết tùy thuận ứng xử trong mọi hoàn cảnh sẽ được ngợi khen và tôn kính. Nếu một người biết tùy duyên hoà ứng thuận xử trong mọi hoàn cảnh thì Chân Cảnh Giải Thoát không còn xa nữa.

Không biết hoà ứng thuận xử là ngu xuẩn

Bất cứ những gì các con nói phải được người khác chấp nhận. Nếu điều mà các con nói không hợp với họ thì đó là lỗi của các con. Các con chỉ có thể tùy thuận ứng xử nếu các con sửa làm lỗi của các con mà thôi. Thông điệp của Đấng Chí

Tôn Mahavir là tùy duyên hoà ứng thuận xử trong mọi hoàn cảnh. Hành xử không tùy thuận là ngu xuẩn. Tùy thuận ứng xử là công lý. Bất cứ loại cố chấp quan điểm nào cũng là không hợp công lý.

Không có người nào xử sự sai quấy đối với Thầy. Giờ đây, một nhà chỉ có 4 người, nhưng không tùy thuận ứng xử với nhau được. Các con sẽ học cách tùy thuận ứng xử với nhau không? Không thể nào hòa thuận với nhau sao? Các con sẽ phải học từ bất cứ những gì các con quan sát. Luật của thế gian này là các con sẽ học từ những gì các con quán sát. Không ai phải dạy các con điều đó cả.

Dẫu các con biết rất ít về thế gian này, không có vấn đề nào quan trọng cả. Các con có thể có ít kiến thức về phạm vi làm việc của các con. Cả chuyện này cũng chấp nhận được. Nhưng điều căn bản thiết yếu là các con phải biết tùy thuận ứng xử như thế nào. Các con phải học điều này. Nếu các con không học các con sẽ khổ. Hãy tận dụng thông điệp này để sống đời hạnh phúc tốt lành nhất.

TRÁNH XUNG ĐỘT

Đừng gây xung đột

Đừng gây xung đột với bất cứ ai, hãy cố gắng tránh nó. Nếu các con hấp thụ những chữ này của Thầy, các con sẽ đạt được cảnh giới giải thoát. Hấp thụ chính xác chỉ một câu này của Thầy sẽ dẫn đến tự do, tự tại, an vui. Nếu chỉ hiểu thấu chỉ một chữ của Thầy một cách trung thực theo ý nghĩa của nó, công nghiệp của kiếp sống người sẽ được thành tựu. Hấp thụ ý nghĩa như thật của những chữ này thật là trọng yếu.

Thành tâm tưởng niệm chỉ một chữ của Thầy dầu chỉ trong một ngày sẽ mang đến cho các con nội lực thâm hậu. Trong các con có năng lực vô biên để giải quyết mọi xung đột, dầu chúng nghiêm trọng như thế nào đi nữa.

Bất cứ khi nào, dầu vô tình hay cố ý, các con phải lập tức giải quyết tình trạng với bình tĩnh, sáng suốt, và rời khỏi nơi nào đó mà không tạo ra bất cứ thù ghét nào.

Luật giao thông phòng ngừa tai nạn

Trong tất cả xung đột cả hai bên đều bị tổn thương. Nếu các con làm tổn thương bất cứ ai, các con sẽ không tránh được đau khổ ngay lúc đó. Thầy đưa cho các con ví dụ về lý do nằm đằng sau luật lệ giao thông. Nếu các con gây ra tai nạn các con có thể mất mạng vì xe đụng nhau là chuyện trí mạng. Do đó, đừng đối đầu với bất cứ ai. Cũng giống như vậy, đừng

gây xung đột trong bất cứ tương giao nào của đời sống, bởi vì nó luôn luôn gắn liền với nguy hiểm.

Khi có người nào đó đến với các con và bắt đầu dùng lời khiếm nhã và lăng mạ, các con cần phải cảnh giác và tránh xung đột. Mới đầu tâm hồn của các con có thể không bị ảnh hưởng, nhưng mặc dầu như thế, nếu các con nhận ra một cảm giác không vui và cảm thấy khó chịu bên trong, các con phải biết rằng tâm cảnh của người đó đang ảnh hưởng các con. Do đó, các con phải lập tức bỏ đi, rời khỏi nơi đó. Khi sự hiểu biết của các con lớn mạnh, các con sẽ có khả năng tránh được xung đột. Cảnh giới tự do, tự tại, an vui chỉ có được khi tránh khỏi xung đột mà thôi.

Tình trạng thế giới này đã được tạo ra từ xung đột và duy trì bởi hận thù. Mỗi người, thật ra, mỗi chúng sinh đều có khả năng nuôi dưỡng hận thù. Nơi nào có xung đột tàn khốc, nơi đó hận thù được phát triển lớn mạnh và nó không rời các con mà không báo thù. Dầu là gì đi nữa nó cũng mang lòng oán hận, vì trong mỗi người, mọi chúng sinh đều có Linh Hồn. Một chúng sinh trong cảnh xung đột, vì yếu đuối có thể chịu khổ và không phản ứng, nhưng lòng oán hận bên trong đã được thiết lập. Oán hận âm thầm này là chủng tử (hột giống) của ý báo thù và nó sẽ xảy ra trong đời sau của các con.

Nếu có một người nói nhiều quá, bất cứ những gì họ nói đừng để phát sinh xung đột trong chúng ta. Nói điều gì để chọc tức một người nào đó để thỏa mãn cái tôi của mình là một loại tấn công gây hấn nghiêm trọng nhất.

Hãy tìm giải pháp – Đừng chịu đựng

Tránh xung đột không có nghĩa là chịu đựng. Khả năng chịu đựng của các con có giới hạn. Các con có thể chịu đựng được bao nhiêu? Nó giống như đè nén cái lò xo. Bao lâu mà một lò xo chịu đựng sự đè nén? Do đó, đừng học cách đè nén, chịu đựng. Hãy học cách giải quyết. Trong trạng thái tâm tối không biết gì, một người không có cách nào khác ngoài chịu đựng. Không sớm thì muộn lò xo bị đè nén cũng bật lên, gây nhiều tai nạn.

Tất cả những gì các con chịu đựng bởi hành động của người khác là vì sổ nghiệp của các con đã ghi rõ điều đó từ tiền kiếp. Các con không biết nghiệp báo này từ đâu đến, nên các con cho rằng nó là một cái gì mới đang hướng đến các con. Không có nghiệp báo nào là mới tạo ra cả. Nhân của chúng con đã tạo ra từ tiền kiếp rồi, bây giờ các con mới gặp quả báo mà thôi. Người khác đó chỉ đóng vai trò dàn xếp, giải quyết ổn thỏa tài khoản chi thu trong trương mục nghiệp đời của các con mà thôi.

Các con Xung đột là do chính lỗi lầm của các con

Trên thế gian này, bất cứ những xung đột, va chạm mà các con gặp phải đều hoàn toàn do chính lỗi lầm, sai trái của các con mà thôi. Không ai khác để đổ lỗi cả. Người đời sẽ xung đột nhau bất kể chuyện gì. Nếu Thầy hỏi: “Tại sao các con dính vào xung đột vậy” Câu trả lời sẽ là: “Vì tụi nó đã làm đó”. Vậy là nó bị mù và các con cũng chỉ thành mù bởi xung đột nhau.

Nếu có mâu thuẫn, xung đột các con phải hiểu rằng các con phải đã làm một cái gì đó nó mới xảy ra. Ngay khi các

con nhận ra rằng đó chính là do lỗi làm của các con, các con sẽ có giải pháp và mọi khó khăn, rắc rối đều được giải quyết. Nếu các con cứ tìm lỗi, hay đổ lỗi cho người khác, khó khăn sẽ còn mãi. Nếu chúng ta tin và chấp nhận rằng chúng ta có lỗi, chúng ta sẽ thoát khỏi mọi rối rắm của cuộc đời. Không có giải pháp nào khác. Toán tính giải quyết xung đột bằng bất cứ cách nào khác sẽ làm cho các con bị vướng mắc nhiều hơn, và điều này thật sự là cái tôi ảo giả tạo của các con gây ra.

Giả sử có một em bé ném một cục đá vào các con làm các con bị chảy máu. Các con sẽ phản ứng với em bé đó như thế nào? Các con sẽ giận dữ đối với nó đến nỗi hỏi hận về hành vi của nó. Nếu các con bị thương vì đá rơi thì sao? Các con sẽ không nóng giận trong tình cảm như thế, vì đó không phải do người nào ném các con cả. Ai chịu trách nhiệm cho hòn đá từ đỉnh núi rơi xuống ?

Khoa học đáng được biết

Người Hỏi: Con muốn tránh xung đột, nhưng con phải làm gì nếu có người cố ý đến gây gổ với con.

Dadashri: Nếu các con đánh lộn với bức tường này, các con có thể đánh với nó trong bao lâu? Nếu các con bị u đầu vì va vào tường trong lúc đi, các con có chửi và đánh nó không? Cũng giống như vậy, hãy coi những người chống lại các con như một bức tường. Như vậy, có cần phải đổ lỗi cho nó không? Chính chúng ta phải hiểu rằng người khác giống như một bức tường vậy. Hiểu được như vậy, các con sẽ tránh được mọi khó khăn trong cuộc đời.

Nếu bức tường có quyền hành nào, các con cũng có như thế. Nó có khả năng đối đầu với các con không? Điều này áp dụng cho mọi người khác nữa. Bất cứ nghiệp trái nào mà người vợ của các con mang đến với các con, bà ấy sẽ không rời các con nếu không giải quyết nó. Bà chỉ đóng vai trò để giải quyết (đòi) món nợ mà các con đã vay từ tiền kiếp mà thôi. Các con không thể thoát được điều này. La lớn hay phàn nàn có nghĩa gì, khi bà ấy không kiểm soát được lời lẽ của bà. Do đó, các con phải trở thành như bức tường vậy. Nếu các con tiếp tục dùng lời thô lỗ với người vợ của các con, Đấng Chí Tôn trong bà ấy sẽ ghi chép điều đó. Mặc khác, nếu các con trở thành bức tường khi bà ấy dùng lời khiếm nhã với các con, thì Đấng Chí Tôn trong các con sẽ gia hộ các con.

Không có sự khác nhau nào giữa va chạm với bức tường và lâm vào cảnh cãi vã với người nào đó vì ý kiến khác nhau. Căn bản cốt yếu cũng giống nhau thôi. Cả hai đều mù quáng. Một người đụng vào tường vì không nhìn thấy cái gì ở trước mặt của họ và một người lâm vào cảnh xung đột, vì không thể tìm ra giải đáp để lâm vào cảnh xung đột, đều mù quáng cả. Chúng ta phải hiểu rằng, nóng giận, ngã mạn, lừa dối và tham lam sở dĩ nổi lên là vì một người không có khả năng nhìn thấy những gì trước mặt. Không phải lỗi của bức tường mà là người bị tổn thương bởi nó. Tất cả mọi chuyện trên thế gian này chỉ là những bức tường. Mọi hoàn cảnh đều giống như bức tường. Khi các con xung đột, va chạm với một bức tường, các con đừng đi tìm xem ai có lỗi. Không cần phải chứng minh ai phải ai trái cả.

Xung đột là dấu hiệu của tâm cảnh tối tăm

Cái gì gây ra xung đột ? Tâm cảnh tối tăm ! Nếu các con có xung đột với bất cứ ai, đó là dấu hiệu cho thấy nhược điểm của các con. Người đời không có lỗi gì cả. Họ không bao giờ gây ra những khác biệt nhau về ý kiến. Sự khác biệt của ý kiến là lỗi của chính các con mà thôi. Một người nào đó cố ý gây xung đột với các con, các con phải xin họ tha lỗi cho các con. Nơi nào có xung đột, nó là lỗi của chính các con.

Xung đột làm tiêu hao năng lực tinh thần

Nếu có một cái gì đó làm tiêu hao năng lực tinh thần của các con, nó chính là xung đột. Nếu các con lâm vào cảnh đánh nhau, các con coi như tàn đời! Nếu một người nào đó tìm cách khiêu khích các con, các con phải biết tự kiềm chế chính các con. Không nên có bất cứ xung đột nào. Tránh xung đột bằng mọi giá, cả với giá sinh mạng của các con. Một người chỉ đạt được cảnh giới giải thoát nếu không có xung đột. Nếu các con học được cách tránh lâm vào cảnh xung đột với bất cứ ai, các con không cần cần đến một sư phụ hay bất cứ người trung gian nào khác. Trong một hay hai đời các con sẽ đạt được cảnh giới giải thoát. Khi một người quyết tâm và giữ vững tâm rằng họ không muốn dính líu vào bất cứ va chạm hay xích mích nào, đó là khởi đầu của chính kiến, khả năng nhìn sự vật đúng như thật (samkit).

Trong tiền kiếp các con đã phung phí tất cả năng lực vào những cuộc xung đột. Giờ những năng lực này trở lại với các con. Hãy cẩn thận, hãy coi chừng, đừng tạo ra bất cứ xung đột mới nào. Nếu không, cả năng lực mới thu thập được cũng sẽ mất một lần nữa. Tuy nhiên, nếu không có xung đột, những

năng lực này tiếp tục tăng trưởng.

Vì báo thù mà có xung đột trên thế gian này. Căn do của thế gian này là báo thù. Người không còn lòng báo thù, xung khắc nữa là người giải thoát. Tình thương không có trở ngại nào. Khi thù ghét không còn, tình thương sẽ khai mở khắp nơi.

Hiểu biết thực dụng cho mọi nơi mọi thời

Nếu có người gây xung đột với các con, nhưng các con không xung đột với họ thì hiểu biết thực dụng sẽ khai mở. Các con sẽ mất hiểu biết thực dụng này nếu các con xung đột với họ. Phải không có xung khắc nào về phía các con. Hiểu biết thực dụng nổi lên từ sự xích mích của người khác với các con. Sức mạnh của Linh Hồn là nó sẽ chỉ cho các con cách tự xử trong lúc xung khắc xảy ra. Khi nó hiển hiện nó sẽ không bao giờ rời các con. Với cách này các con sẽ có được nhiều hiểu biết thực dụng hơn nữa.

Nghĩ tiêu cực, hay nghĩ xấu về một bức tường sẽ làm hại các con và chỉ có các con là bị thiệt hại. Hơn nữa, dầu chỉ một ý xấu về một chúng sinh nào đó cũng rất nguy hại cho các con. Mất mát sẽ tìm thấy cho cả hai phía. Nhưng nếu sau đó chúng ta sám hối, lỗi lầm sẽ bị xóa mất. Do đó, khi nào có xung đột hãy sám hối để nó không còn.

Đối với người không xung đột với bất cứ ai, Thầy đảm bảo rằng họ sẽ đạt được cảnh giới giải thoát, tự tại, an vui trong ba đời. Nếu các con xung đột các con phải sám hối. Mọi xung đột sẽ tồn tại khi nào liên hệ tình dục còn tiếp diễn. Tình

dục nam nữ là căn nguyên của mọi xung đột. Người chinh phục được bản năng tình dục này sẽ chinh phục tất cả. Người như thế gây ấn tượng đối với tất cả những người nhìn thấy họ.

BẤT CỨ NHỮNG GÌ XẢY RA ĐỀU LÀ CÔNG LÝ

Đại Tự Nhiên luôn luôn Công Bằng

Thiên nhiên luôn luôn công bằng. Không có một khoảnh khắc nào mà nó bất công cả. Công lý phổ thông trong tòa án đôi khi có thể bất công. Nhưng công lý của thiên nhiên luôn luôn chính xác.

Nếu các con chấp nhận thiên nhiên công lý và hiểu rằng bất cứ điều gì xảy ra đều là công lý cả, các con sẽ đạt được cảnh giới giải thoát. Nếu các con nghi ngờ thiên nhiên (tự nhiên) công lý các con sẽ rời rối rắm và đau khổ đến với các con mà thôi. Tin rằng thiên nhiên luôn luôn công bằng được gọi là Chân Trí Huệ (Real Knowledge). Không biết sự vật đúng như thật tại của chúng là vô minh (agnan, ignorance, tối tăm).

Chiến tranh, xung đột, bất hòa trên thế giới là hậu quả của con người theo đuổi công lý. Thế giới hoàn toàn trong mô hình của công lý. Thật là hão huyền tìm kiếm công lý theo tầm nhìn của các con trong đó. Mọi chuyện đã xảy ra và đang xảy ra tự nó là công lý. Truy tìm công lý người đời thiết lập luật pháp, tòa án, nhưng họ khờ dại cho rằng công lý được tìm thấy trong đó. Một người chỉ cần thấy những gì xảy ra. Đó là công lý. Công lý hay bất công là hậu quả của của số đời vay trả tạo ra từ tiền kiếp của chúng ta mà thôi, nhưng người đời lại toan tính nối liền quan niệm công lý của họ với những gì

xảy ra của đời này. Và làm như thế, họ kết thúc tại tòa án và làm họ kiệt quệ chính họ.

Nếu các con chửi một người nào đó, và họ sẽ tức giận chửi các con lại gấp đôi, gấp ba. Các con có thể coi đó là bất công nhưng các con phải coi nó như làm một cách giải quyết tài khoản thuộc sổ ghi thu chi, vay trả của các con trong nghiệp đời tạo ra từ tiền kiếp. Thiên nhiên tập hợp tất cả mọi chứng cứ lại với nhau để giải quyết nghiệp đã tạo nên. Nếu một phụ nữ cứ kình chống với người chồng của bà, thì đó cũng là công lý của thiên nhiên (tự nhiên công lý). Chính người phụ nữ là xấu nhưng theo cảm tưởng của bà thì chồng của bà là người xấu. Tuy vậy, toàn cảnh là thiên nhiên công lý.

Tiền của do làm việc cực khổ kiếm được là của đời này, nhưng nó cũng thuộc trưng mục, tài khoản của kiếp trước nữa. Mỗi người đều có những tài khoản chưa giải quyết. Nếu không có những tài khoản như thế không gì của họ có thể bị lấy đi cả. Không ai có quyền hành lấy đi bất cứ điều gì của họ. Nếu có cái gì bị lấy đi thì đó chỉ là do tài khoản chưa giải quyết xong từ tiền kiếp mà thôi. Không có người nào sinh ra trên thế gian này có thể làm hại bất cứ ai. Thiên nhiên điều hành mọi chuyện một cách chính xác.

Từ quả biết được nhân

Tất cả những gì xảy ra trên thế gian này là quả. Giống như kết quả của một kỳ thi. Nếu các con trả lời đúng 95% của môn Toán và 25% của môn Anh văn, các con không thể suy luận từ những kết quả này để biết nơi nào các con đã làm sai hay

sao? Giống như thế, trong cuộc đời chúng ta có thể biết được từ những hậu quả hay kết quả của sự vật, những nguyên nhân gì đã tạo ra những lầm lỗi của chúng ta. Kết quả phản chiếu nguyên nhân của chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Tất cả những gì tập hợp, xảy ra là hậu quả và căn cứ trên hậu quả chúng ta có thể suy luận để biết nguyên nhân nằm đằng sau chúng.

Một cái gai nằm chĩa mũi nhọn thẳng lên trên một con đường nhiều người qua lại hàng ngày. Nhiều người đi bộ dùng đường này, nhưng cái gai không hại ai. Vào một ngày, các con nghe một người nào đó la lên “cướp, cướp”. Các con chạy chân không ra coi chuyện gì xảy ra và bất ngờ đạp lên gai nhọn. Chuyện này xảy ra vì số tài khoản nghiệp đời của các con có ghi rõ rồi.

Nếu một người nào đó làm hại các con, các con phải chấp nhận điều này và để vào mục thu vào trong tài khoản của các con. Các con chỉ cần thu vào những gì các con đã cho ra mà thôi. Luật thiên nhiên ngăn cản một người làm hại người khác mà không có lý do. Phải có nguyên nhân đằng sau điều này, do đó hãy để vào phần có được (credit) bất cứ những gì đến với các con.

Vị trí của Thượng đế giống cái gì?

Thượng đế không công bằng cũng chẳng bất công. Ngôn ngữ của Ngài là không có chúng sinh nào phải đau khổ. Công bằng và bất công chỉ có trong ngôn ngữ của con người.

Một kẻ trộm tin vào trộm cắp là một cách sống. Một

người có từ tâm tin tưởng vào làm việc từ thiện giúp người. Tất cả đều là ngôn ngữ của con người thế gian, không phải của Thượng đế. Không có gì giống nhau như thể hiện hữu với Ngài. Nơi Thiên giới chỉ có bấy nhiêu đây thôi: “Một người không được làm bất cứ chúng sinh nào đau khổ. Đây là nguyên tắc duy nhất của chúng tôi.”

Chính sự làm lỗi của một người khiến họ thấy bất công

Con người nhìn thấy thế gian như là bất công vì chính làm lỗi của họ. Thế gian không bao giờ là bất công cả, dầu chỉ trong một giây. Nó luôn luôn hoàn toàn và tuyệt đối công bằng. Công lý có thể dao động bất thường nơi tòa án, một người có thể bị coi là sai trái, nhưng công lý của thiên nhiên muôn đời vẫn thế. Công lý này không thay đổi dù chỉ trong một giây. Nếu có bất công, không ai có thể đạt được giải thoát cả. Người đời hỏi, tại sao vậy, cả người tốt cũng gặp khó khăn hay đau khổ cho họ. Bao lâu mà các con không can thiệp, không cản trở, quấy nhiễu, không gì sẽ quấy nhiễu với các con. Không ai có quyền năng làm việc đó cả. Tất cả những vấn đề này tồn tại là do chính sự can thiệp hay xen vào chuyện người khác của các con.

Thế giới là hình ảnh của Công lý

Thế giới này không phải là một vọng cảnh. Thế giới là tương trạng của công lý. Thiên nhiên không bao giờ cho phép bất công nào vượt lên hay thắng thế cả. Nơi nào thiên nhiên làm cho một người bị giết hay một tai nạn xảy ra, tất cả đều là

công lý. Thiên nhiên không bao giờ ra khỏi lãnh vực của công lý. Vì sự thiếu hiểu biết mà mọi chuyện bị giải thích sai lầm. Người đời không biết sống cuộc đời một cách tốt đẹp. Họ trải nghiệm không gì khác hơn là phiền não. Bất cứ những gì xảy ra phải chấp nhận nó như là công lý.

Nếu các con hiểu và chấp nhận “bất cứ những gì xảy ra là công lý”, các con sẽ an nhiên tự tại tiêu dao trong cõi đời. Trong thế gian này, bất công không tồn tại dù chỉ chốc lát. Bất cứ điều gì xảy ra đều là công lý cả. Chính biện trí chấp ngã của các con gài bẫy các con và khiến các con chật vắn công lý tự nhiên, công lý này bao quát tất cả. Công lý do biện trí chấp ngã suy đoán là có giới hạn. Thầy nói cho các con biết một nguyên lý chủ yếu của thiên nhiên. Các con phải tách rời khỏi biện trí của các con vì biện trí trói buộc các con, gây rối rắm cho các con. Khi các con hiểu được quy luật của thiên nhiên này, các con không nên nghe theo những gì biện trí chấp ngã của các con nói với các con. Làm lỗi tìm thấy trong luật tòa án, nhưng thiên nhiên công lý là chính xác.

Sự truy tầm công lý không ngừng nghỉ của chúng ta làm chúng ta kiệt sức. Một người luôn luôn hỏi họ có lỗi làm gì mà người khác đối xử với họ xấu xa như vậy. Khi các con tìm công lý trong tình huống như thế, các con sẽ đau khổ và phải trả giá đắt. Do đó, đừng tìm kiếm công lý. Thầy đã khám phá ra sự thật đơn giản và bình thường này. Chính vì theo đuổi công lý mà người đời bị tổn thương và ân hận sâu xa. Cả sau khi tìm kiếm công lý kết quả vẫn như thế, không có gì khác. Tại sao không chịu chấp nhận và hiểu điều này ngay từ lúc đầu? Tất cả điều này chỉ là do sự can thiệp quá nhiều của cái

tôi ảo giả tạo.

Đường giải thoát là chấm dứt tất cả mọi câu hỏi

Bất cứ khi nào biện trí tìm công lý, chỉ nói “Bất cứ những gì xảy ra là công lý”. Biện trí sẽ tìm công lý với tâm nhìn là người khác thấp kém hơn ta và họ không biết giữ lễ độ. Nếu họ biết giữ lễ độ, thì đó là công lý, và nếu họ không biết giữ lễ độ, thì đó cũng là công lý. Như thế biện trí sẽ không còn câu hỏi nào nữa và nó thoát khỏi tranh cãi.

Khi chúng ta tìm công lý, câu hỏi cứ tăng lên. Công lý thiên nhiên (tự nhiên) loại trừ mọi câu hỏi. Bất cứ những gì đã xảy ra và bất cứ những gì đang xảy ra đều là công lý cả. Còn hơn nữa, nếu năm trọng tài, hay thậm chí phán chống lại một người và người này vẫn không chấp nhận phán quyết của họ, và thế là câu hỏi, và đau khổ tiếp tục tăng lên. Hẳn sẽ không chấp nhận công lý của bất cứ ai khác. Theo cách này sự khó khăn tiếp tục tăng lên. Hẳn bị cột vào dây càng ngày càng rắc rối hơn một cách vô ích và phải chịu khổ rất nhiều. Thay vì như thế, hẳn phải chấp nhận những gì xảy ra là công lý ngay từ đầu.

Thiên nhiên luôn luôn thẳng lướt trong phạm vi công lý. Nó luôn luôn công chính. Tuy nhiên nó không bao giờ đưa ra bằng chứng về điều này. Chỉ có Bạc Đại Giác Chân Nhân mới có thể đưa ra cho các con bằng chứng là thiên nhiên công chính như thế nào. Bạc Đại Giác Chân Nhân có thể thuyết phục các con và khi các con tin chắc như thế, nghĩa sống làm người của các con thành tựu. Khi tất cả mọi vấn nạn đều được giải đáp thỏa đáng, các con được tự do, tự tại, an vui.

LỖI LÀ CỦA NGƯỜI ĐAU KHỔ

Nơi tòa án của Đại Tự Nhiên

Trên thế gian có nhiều thẩm phán nhưng trong nghiệp cảnh của Luật Nhân Quả Luân Hồi chỉ có một công lý tự nhiên duy nhất mà thôi: “Lỗi là của người đau khổ”. Đó là công lý duy nhất. Công lý này điều hành toàn thể vũ trụ. Công lý của đời sống thế gian là công lý mê vọng duy trì mãi cuộc sống trần thế.

Luật thiên nhiên điều hành thế giới này tại mọi thời điểm. Ai có phước thì hưởng phước, ai tạo ác thì chịu họa. Không có gì vận hành bên ngoài, nhưng vì người ta không hiểu luật này nên họ không chấp nhận nó. Khi sự hiểu biết của một người trở thành thanh sạch họ sẽ có khả năng chấp nhận công lý này của thiên nhiên. Bao lâu mà một người còn có tâm nhìn vị kỷ, công lý không thể thấy được.

Tại sao chúng ta đau khổ?

Tại sao chúng ta đau khổ? Vì những lỗi lầm của chúng ta tạo nên trong quá khứ nên chúng ta đau khổ. Chúng ta bị phiền lụy bởi chính những lầm lỗi của chúng ta. Ngay khi những lỗi lầm bị tiêu trừ, chúng ta sẽ được tự do, tự tại, an vui. Thật ra các con tự do nhưng các con khổ lụy vì những tội lỗi của các con gây ra.

Người đời không có Chân Trí Thực Chứng về thật thể của thế gian này. Sự hiểu biết của họ thuộc về Vô Minh, không biết gì về Chân Cảnh Linh Hồn, họ chỉ biết cảnh giới tương

đổi, vô thường, phi linh hồn, nó khiến các con lạc đường lang thang không biết đâu là bé là bờ, lang thang bất tận hết kiếp này đến kiếp khác. Nếu một người nào đó móc túi lấy ví tiền của các con, là lỗi của ai vậy? Tại sao chỉ có ví tiền của các con bị ăn cắp, mà không phải của người khác? Có hai người liên quan (người mất ví và kẻ ăn cắp), ai đang đau khổ bây giờ? Lỗi là của người khổ.

Một người khổ đau vì chính lầm lỗi của họ

Nếu một người chịu khổ, đó là vì chính lầm lỗi của họ. Nếu một người vui hưởng hạnh phúc, đó là phần thưởng của phước đức. Nhưng luật thế gian thì lại kết tội người có vẻ làm nên tội (nimit, người đóng vai trò gây khổ cho người khác). Luật của Thượng đế, luật chân chính, bắt người thật sự phạm tội. Luật này là chính xác và không ai có thể thay đổi bao giờ. Không luật nào trên thế gian có thể làm khổ bất cứ ai.

Thật ra, phải có lỗi lầm nào đó của các con nên người khác mới kết tội các con chớ. Tại sao không tiêu trừ lỗi lầm đó. Thật ra, không ai trên thế gian này có thể gây đau buồn cho một người khác. Mọi chúng sinh đều độc lập như thế đó. Nếu có chịu khổ nào thì là do chính lầm lỗi họ đã làm trong quá khứ. Khi những lỗi lầm này tiêu trừ thì không gì còn lại cần giải quyết cả.

Thế gian không phải để cho đau khổ mà để vui hưởng. Con người nhận lãnh những gì thuộc về họ theo số phận do nghiệp định của họ. Tại sao có người sung sướng trong khi người khác chịu khổ. Vì họ đã mang theo phần số, hay tương mục, tài khoản ghi rõ mọi vay trả, hay nợ nần và có được của

họ. Nếu các con đau khổ đó là vì chính làm lỗi của các con. Không người nào khác để kết án cả. Từ quan điểm của thế gian, người gây đau khổ cho người khác có lỗi, nhưng luật của Thượng đế nói rằng lỗi là của người đau khổ.

Hậu quả từ những lầm lỗi của chính chúng ta

Bất cứ khi nào các con chịu đau khổ thì đó chính là hậu quả của chính các con tạo nên. Nếu chúng ta không có lỗi chúng ta không phải chịu đau khổ. Không ai trên thế gian này có thể gây một chút đau khổ nào cho các con cả, và nếu có người làm như thế thì là do chính lỗi lầm của các con mà thôi. Người đó không có lỗi, họ chỉ đóng vai trò công cụ thừa hành (nimit, instrument) trong đó mà thôi. Do đó, lỗi là của người đau khổ.

Hai vợ chồng gây gổ đánh nhau và sau đó họ đi ngủ chẳng nói chuyện với nhau. Người vợ sẽ ngủ yên lành, trong khi người chồng lăn qua lộn lại hoài. Từ điều này chúng ta phải biết rằng ông ấy là người có lỗi. Người vợ thì không khổ chút nào. Nếu người vợ lăn qua lộn lại hoài, còn người chồng thì ngáy khò khò, thì người vợ có lỗi. Người nào có lỗi thì khổ. Đây là một Chân Trí Khoa Học thậm thâm vi diệu. Thế gian luôn luôn đổ lỗi cho người làm công cụ thừa hành, hay người đóng vai trò trong tuồng đời (nimit, the instrument).

Luật pháp của Thượng đế là gì ?

Luật của Thượng đế nói rằng, bất cứ thời gian nào, bất cứ nơi nào, người đau khổ là người có lỗi. Người móc túi vui vẻ khi họ lấy được ví tiền của một người nào đó. Chính hấn thích

thú với số tiền mà hắn ăn cắp, trong khi nạn nhân thì đau khổ. Do đó, người khổ là có lỗi. Kiếp trước hắn đã ăn cắp và ngày nay hắn bị ăn cắp lại và phải đền lại cho lỗi lầm của hắn mà thôi. Theo luật tự nhiên, ngày nay hắn được coi là người ăn cắp, nhưng kẻ ăn cắp kia sẽ bị gọi là người ăn cắp khi bị bắt mà thôi.

Người đòi đổ lỗi cho người khác khi họ bị khổ. Làm như thế, lỗi lầm của họ sẽ thành gấp đôi và khó khăn của họ trong cuộc đời tiếp tục gia tăng. Nếu các con hiểu được câu này, khó khăn của các con sẽ giảm đi.

Luật của con người tìm thấy lỗi lầm với những gì mắt họ thấy, ngược lại luật thiên nhiên tìm thấy người khổ có lỗi.

Nếu các con không gây đau khổ chút nào cho người khác, và nếu các con chấp nhận đau khổ người khác gây cho các con, thì tương mục trong tài khoản của các con sẽ được thanh toán và các con sẽ đạt được chân cảnh tự do, tự tại, an vui.

Tri ân những người giúp các con thoát khỏi khổ nghiệp

Không ai có lỗi cả. Lỗi thuộc về người kết án hay đổ lỗi cho người khác. Trong thế gian này không ai có lỗi cả. Mỗi người đều lãnh phần tương xứng với họ theo nghiệp mà họ tạo nên. Họ không tạo thêm lỗi lầm mới nào ngày nay. Tình cảnh ngày nay là kết quả của tiền nghiệp. Ngày nay họ có thể ăn năn hối tiếc, nhưng vì họ đã ký hợp đồng trong tiền kiếp, họ không có cách nào khác ngoài việc làm tròn nhiệm vụ theo bản hợp đồng mà thôi.

Khó khăn giữa mẹ chồng và nàng dâu leo thang và trầm

trọng thêm bởi người này đổ lỗi cho người kia. Có phải mẹ chồng hành hạ nàng dâu hay nàng dâu gây khó khăn cho mẹ chồng? Nếu nàng dâu đau khổ thì nàng phải hiểu rằng đó là lỗi của nàng, và ngược lại. Nếu họ cứ tiếp tục kết án hay đổ lỗi cho nhau họ sẽ tạo thêm nghiệp trái và họ phải chịu khổ thêm nữa. Nghiệp trái của họ chỉ có thể dàn xếp ôn hòa bằng cách áp dụng Chân Trí Thực Chứng của Bậc Đại Giác Chân Nhân: “Lỗi là của người khổ” mà thôi.

Do đó, nếu các con muốn được tự do, tự tại, an vui thoát khỏi thế gian này các con phải chấp nhận bất cứ những gì xảy ra trên đường đời, dầu tốt, dầu xấu. Bằng cách này, tài khoản nghiệp trái của tiền kiếp sẽ được giải quyết ôn hòa. Cả việc bốn mắt nhìn nhau không thể xảy ra nếu không được định trước, do đó những tình cảnh như thế làm sao có thể xảy ra được nếu không có tiền định. Bất cứ những gì các con cho ra các con sẽ nhận lại. Nếu các con vui vẻ chấp nhận điều này, các con sẽ dàn xếp nợ đời một cách ôn hòa. Nếu các con không chấp nhận điều này, các con sẽ phải khổ mà thôi.

Người đời khổ vì chính lỗi lầm của họ. Người ném đá không có lỗi, nhưng người bị thương mới có lỗi. Dầu những đứa trẻ xung quanh các con quấy phá hay nghịch ngợm thế nào đi nữa, nếu nó không làm các con khó chịu thì các con không có lỗi nào. Nếu nó có ảnh hưởng đến các con thì các con phải biết rằng đó là do lỗi của các con.

Hãy phân tích nó theo cách này

Ai có lỗi? Hãy tìm ra ai đau khổ. Nếu người giúp việc làm bể mui tách trà trong một ngôi nhà, nói sẽ gây ảnh hưởng

đến người nào đó trong nhà. Trẻ con thì chẳng mấy quan tâm nên chúng nên không khổ. Ba má thì khó chịu, nhưng cả đến người mẹ ngủ yên, người cha thì tính toán sự mất mát “Mười nhân năm có nghĩa ta mất hết 50 rupees (tiền Ấn độ). Ông tỉnh queo, không ngủ được. Do đó, ông là người khổ nhất. Từ việc này các con biết được ai có lỗi. Nếu các con tiếp tục phân tích tình cảnh bằng cách này, các con sẽ tinh tiến trên đường Sống Đạo và sẽ đạt được Chân Cảnh Giải Thoát.

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, có người chỉ không hiểu đầu chúng con đối xử với họ tốt đẹp cách mấy đi nữa.

Dadashri: Nếu họ không hiểu thì đó là lỗi của các con. Nhìn thấy lỗi lầm của người khác là hoàn toàn sai trái. Chính vì lầm lỗi của các con mà các con gặp khí cụ, hay người đóng vai trò, làm cho các con đau khổ. Bằng chứng là một người nên các con kết tội họ, nếu chứng cứ là cái gai nhọn đâm các con thì các con sẽ làm gì? Hàng trăm người đi trên đường mòn nhưng không có ai bị thương cả, nhưng khi Nguyễn Văn X... đi theo đó thì bị gai đâm vào chân. Luật Nhân Duyên Sinh Thành Đại Diễn rất chính xác. Nó chỉ đưa đau khổ đến người có nghiệp báo tạo ra từ tiền kiếp mà thôi. Nó tập hợp chúng duyên lại, gồm cả công cụ chứng cứ và người chịu khổ. Nhưng, những lỗi lầm của công cụ là gì ?

Nếu một người nào đó hỏi Thầy, bằng cách nào mà có thể nhận ra được những lỗi lầm của họ, Thầy sẽ bảo họ ghi lại tất cả những hoàn cảnh mà họ cảm nghiệm đau khổ. Tất cả chúng đều là lỗi lầm của họ. Họ phải tìm ra cho được những lỗi lầm nằm đằng sau sự đau khổ của họ.

Lỗi lầm tối trọng yếu nằm ở đâu

Lỗi lầm là của ai vậy? Nó là lỗi lầm của người đau khổ. Lỗi lầm là gì? Lỗi lầm là niềm tin của họ “Ta là Nguyễn Văn X”(Người đọc thế tên mình vào)”. Đó chính là lỗi lầm. Thực ra không ai trên thế gian này là có lỗi cả, do đó không có ai có thể bị kết án cả. Đó là sự thật không chối cãi được. Người làm các con đau khổ chỉ là một công cụ, đóng vai thừa hành và lỗi lầm tối trọng yếu là chính của con. Người làm khổ các con hay người mang niềm vui đến với các con, cả hai đều là công cụ. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều do tiền nghiệp đã tạo ra cả.

Bảo khí rửa sạch tội lỗi: Sám hối

Tất cả những hành động tự nhiên và tự phát, không tính toán, không miễn cưỡng trong đời sống hằng ngày là bình hành (Kraman), tức sinh hoạt bình thường. Khi mà chúng xảy ra một cách tự nhiên, tự phát, đó là bình hành. Nhưng khi hành động trở thành thái quá và gây tổn hại thì đó là ác hành (atikraman, tác động làm đau buồn chúng sinh với ý tưởng, ngôn từ, hành vi). Đối với tất cả những ác hành xảy ra, người có ác hành này phải quyết tâm sám hối (pratikraman) nếu họ muốn sống đời tự do, tự tại, an vui. Nó chỉ trở thành trong lành nếu họ rửa sạch nó mà thôi. Nếu trong tiền kiếp một người đã tạo ra ý: “Ta muốn tát vào mặt người đó”, trong kiếp này khi ý định đó thành hình với hành động tát vào mặt một người đó thật sự. Đó là ác nghiệp và họ phải Sám hối. Tưởng niệm đến Linh Hồn Thanh Tịnh của người bị tát vào mặt và cầu xin được tha thứ.

Mọi hành vi tiêu cực làm tổn hại chúng sinh qua ý tưởng, ngôn từ, hành vi là ác nghiệp. Hành vi tiêu cực là một loại ô nhiễm nó sẽ cắn rứt tâm hồn các con. Để tiêu trừ nó các con phải Sám hối. Sám hối là một quá trình gồm thú nhận lỗi lầm, ăn năn sám hối, cầu xin được tha thứ và nguyện hứa không tái phạm nữa qua ý tưởng, ngôn từ và hành vi của mình. Nhờ Sám hối mà người bị tổn hại chuyển ý định và thái độ (bhaav) đối với các con. Không những các con cải thiện ý hướng của chính các con, và nó cũng sẽ gây ảnh hưởng tốt đẹp đối với tâm hướng và thái độ của người khác nữa. Sám hối có rất nhiều năng lực, nó có thể chuyển hóa cả những con cộc thành những con chó ngoan ngoãn. Khi nào sám hối hữu dụng? Nó chỉ hữu hiệu ngay sau khi ác nghiệp của ý tưởng, ngôn từ hành vi gây hậu quả đáng tiếc.

Ý nghĩa chính xác của Sám hối

Sám hối là gì ? Đó là một quá trình tự thú lỗi lầm, ăn năn tiếc nuối và cầu xin được tha thứ với nguyện hứa rằng ý tưởng, ngôn từ và hành vi lỗi lầm như thế sẽ không tái phạm nữa. Nếu có một người nào đó sỉ nhục các con, các con phải hiểu ai là người phạm lỗi thật sự đằng sau sự sỉ nhục đó. Người sỉ nhục hay người bị sỉ nhục? Điều này phải được quyết định trước nhất. Các con phải hiểu rằng người sỉ nhục các con không có lỗi gì cả. Họ chỉ được dùng như khí cụ của quá trình nhân duyên sinh thành (nimit, instrumental) và cũng vì quả báo từ tiền nghiệp của các con hiện hành hai người các con gặp nhau mà thôi. Lỗi lầm là của chính các con. Nếu có cảm nghĩ tiêu cực nào về họ nổi lên trong các con, các con phải ăn năn sám hối. Nếu các con có cảm nghĩ họ là người hèn hay lừa đảo, các con phải ăn năn sám hối. Nếu có người sỉ nhục các con đó chính là vì nghiệp trái của các con và các con phải thấy họ chỉ đóng vai trò trong vở kịch đời nhân quả trả vay trình diễn mà thôi. Cả khi các con bị móc túi, người móc túi cũng chỉ đóng vai trò lấy lại nợ mà các con đã vay trong tiền kiếp mà thôi. Thường thì người đời đổ lỗi cho người đóng vai của quả báo và đó là lý do của mọi xung đột.

Trong sinh hoạt tương giao của cuộc đời, khi các con làm một việc gì đó, các con sẽ biết rằng các con đã làm chuyện sai trái như thế đối với một người như thế, không phải như vậy sao? Tương giao trong cuộc sống mà các con thực hiện là bình hành (Kraman). Bình hành có nghĩa là hành động bình thường trong tương giao, xử thế tiếp vật hàng ngày (vyavahar). Nhưng nếu các con có bất hòa với người nào đó, các con dùng lời thô lỗ và xử sự sai trái đối với họ. Các con không hiểu như thế sao? Tất cả những điều như thế là ác hành (*atikraman*)

Ác hành là đi lạc hướng, và đi ngược trở lại cùng một

đoạn đường theo đúng hướng là sám hối.

Cách thức sám hối rõ ràng chính xác

Người Hỏi: Kính thưa Thầy, một người phải làm gì khi Sám hối?

Dadashri: Các con phải tưởng nhớ đến Linh Hồn Thanh Tịnh của người mà các con phạm lỗi, Linh Hồn hoàn toàn thanh tịnh và cách biệt hẳn với tâm tưởng ngôn từ, hành vi, nghiệp nhân (bhaav karma, causal karma), nghiệp quả khó thấy (dravya karma, subtle discharge karma), nghiệp quả dễ thấy (no karma, gross discharge karma), tất cả những mê chấp của họ và nói thầm: “Hỡi, Linh Hồn Thanh Tịnh Chí Tôn thương yêu (Shuddhatma Bhagwwan, Lord, Pure Soul) ! Con đã dùng lời thô lỗ và xử sự sai quấy với... (tên người đó), con xin thành tâm Sám hối, thành tâm sửa đổi, và hứa nguyện sẽ không tái phạm những lỗi lầm như thế nữa. Xin tha thứ cho con, phù hộ cho con, và ban cho con năng lực (shakti) để sống được như thế.

Quá Trình Thành Tâm Sám Hối

Khi các con tưởng niệm Dada hay Linh Hồn Nhất Chân Thanh Tịnh, và thành tâm sám hối theo quá trình như sau:

- Thú Nhận Lầm Lỗi Đã Phạm (Alochana, admit the mistake).
- Thành tâm sám hối (Pratikraman, apologize for the mistake), và
- Quyết tâm không tái phạm (praktyakhyan, making a resolve not to repeat it).
- Cầu xin được tha thứ và có đủ năng để sống thiện lương.
- Khi các con làm tổn hại hay đau buồn cho bất cứ chúng sinh nào, thì đó là ác hành (atikraman), và các con phải sám hối (Pratikraman) ngay theo cách thức đó.

Chú thích: Các con là Linh Hồn Thanh Tịnh, và người sám hối là Nguyễn Văn X... (Người đọc thế tên mình vào), cũng tức là người phạm lỗi. Các con phải bảo Nguyễn Văn X... sám hối như trên.

Với cách thức sám hối như thế, đời sống của các con sẽ thẳng tiến, sẽ tốt đẹp hơn, và các con sẽ đạt được Chân Cảnh Giới tự do, tự tại, an vui. Đấng Chí Tôn Mahavir đã nói, nếu các con sám hối những ác hành của các con thì các con sẽ có đủ năng lực để đạt được Chân Cảnh Giới Giải Thoát (moksha).

Lễ Truyền Thọ Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn (Gnan Vidhi) là gì ?

Đó là quá trình Chân Trí Khoa Học ban Ân Thiêng chuyển hóa tâm thức của người thọ lễ giúp họ tiếp nhận năng lực Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn. Nhờ Ân Thiêng này mà họ có được Chân Trí Thực Chứng tách rời Chân Cảnh Linh Hồn ra khỏi cảnh giới hỗn tạp của vật chất phi Linh Hồn và cái tôi ảo giả tạo của họ nơi đời sống thế gian. Lễ Truyền Thọ này khác với những Pháp hội vấn đáp Học Đạo (satsangs).

Chân Trí Thực Chứng hiển hiện nơi Đại Tôn Sư Dadashri, cũng được biết với tên Dada Chí Tôn (Dada Bhagwan) vào năm 1958, cũng chính là Chân Trí Thực Chứng mà Tôn Sư Deepakbhai, vị trực tiếp nhận Ân điển truyền thừa từ Đại Sư Dada Bhagwan và Đức Bà Niruma, ban cho những người thật tâm cầu đạo hiện giờ.

Tại sao quý vị tiếp nhận Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn?

1. Được Thức Tỉnh và Chứng Thật Chân Cảnh Linh Hồn.
2. Được sống an vui nhờ tiêu trừ những niềm tin sai lầm và đạt được Thực Tướng vĩnh cửu, chân thật của mình với đức tin “Ta Là Linh Hồn Nhất Chân Thanh Tịnh.”
3. Được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.
4. Ác nghiệp từ vô số kiếp được tiêu trừ.
5. Thực Chứng Lạc Cảnh vĩnh cửu hòa hợp, an vui với tất

cả chúng sinh.

6. Hiểu rõ và tìm ra giải đáp cho mọi cảnh huống của cuộc đời.
7. Hoàn tất mọi vay trả của nghiệp báo và không tạo thêm nghiệp nào mới nữa

Có cần phải hiện diện nơi buổi Lễ

Truyền Thọ Chân Trí hay không ?

1. 1.Truyền thọ Chân Trí Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn là phước báu và ân thiêng của Bậc Đại Giác ban cho người thật tâm cầu đạo hữu duyên, nên cần phải có mặt tham dự để trực tiếp thọ nhận từ Hiện Thân của Ngài.
2. 2.Những kiến thức có được nhờ xem Pháp Hội của những Bậc Đại Tôn Sư Niruma và Deepakbhai từ Tivi, videos hay sách vở... có thể giúp chuẩn bị những gì cần thiết để tiếp nhận Chân Trí nhưng chúng không thể ban cho Thực Chứng Chân Cảnh Linh Hồn.
3. 3.Bất cứ những công cụ hay phương tiện nào được dùng để tiếp nhận Chân Trí đều có thể giúp quý vị đạt được an vui, nhưng để thức tỉnh Linh Hồn chỉ có Chân Trí Thực Chứng tiếp nhận trực tiếp từ Hiện Thân của Bậc Đại Giác mới ban cho quý vị Thực Chứng mà thôi. Ví như nếu quý vị muốn thắp một ngọn đèn cây, quý vị cần phải có một ngọn lửa từ ngọn đèn thật sự đang cháy mới được. Hình ảnh của một ngọn đèn đang cháy không thật sự truyền lửa được.
 - Quý vị không cần phải thay đổi tôn giáo hay sư phụ của quý vị để tiếp nhận Chân Trí Huệ này.
 - Quý vị không phải tốn tiền hay bất cứ lễ phẩm nào để tiếp nhận Chân Trí Huệ này.

Jai Sat Chit Anand

¹ Pháp hội trực tiếp vấn đáp Học Đạo với Bạc Đại Giác Chân Nhân là cao quý nhất. Nơi có sự hiện diện với xác thân của Bạc Đại Giác Chân Nhân hay Bạc Giác chứng Chân cảnh Linh Hồn đã được Ngài ban năng lực Thiêng Liêng để chủ trì Lễ Truyền Thọ Chân Trí (hiện giờ là Bạc Giác Chứng Pujya Deepakbhai).

² Không biết gì về Chân cảnh giới của Linh Hồn

³ Cộg – Trừ theo dụng từ của Dadashri có nghĩa thanh toán sổ sách, tài khoản.

Tiếng Việt Mục Lục Sách Về Khoa Học Trực Chứng của Ngài Dada Bhagwan

1. Lời Lời Châu Ngọc
2. Chết, Trước Khi, Đang Khi Và Sau Khi
3. Thị Lực Trọn Lành
4. Giải Pháp Cho Mọi Bất Hoà Trong Đời
5. Chân Trí Khoa Học Về Nghiệp Cảnh
6. Ta Là Ai?

Tiếng Anh Mục Lục Sách Về Khoa Học Thực Chứng **của Ngài Dada Bhagwan**

1. Adjust Everywhere
2. Anger
3. Aptavani - 1
4. Aptavani - 2
5. Aptavani - 4
6. Aptavani - 5
7. Aptavani - 6
8. Aptavani - 8
9. Aptavani - 9
10. Autobiography of Gnani Purush A.M.Patel
11. Avoid Clashes
12. Brahmacharya : Celibacy Attained With Understanding
13. Death : Before, During and After...
14. Flawless Vision
15. Generation Gap
16. Harmony in Marriage
17. Life Without Conflict
18. Money
19. Noble Use of Money
20. Non-Violence
21. Pratikraman : The Master Key That Resolves All Conflicts (Abridged & Big Volume)
22. Pure Love
23. Right Understanding to Help Others
24. Science of Karma
25. Science of Speech
26. The Current Living Tirthankara Shree Simandhar Swami
27. Simple and Effective Science for Self-Realization
28. The Essence of All Religion
29. The Fault Is of the Sufferer
30. The Guru and the Disciple
31. The Hidden Meaning of Truth and Untruth
32. The Practice of Humanity
33. Trimantra
34. Whatever Has Happened Is Justice
35. Who Am I?
36. Worries

Tap Chí "Dadavani" phát hành hằng tháng bằng tiếng Anh

Liên Hệ
Dada Bhagwan Foundation

India:

**Adalaj
(Main Center)**

Trimandir, Simandhar City, Ahmedabad-Kalol Highway,
Adalaj, Dist.: Gandhinagar - 382421, Gujarat, India.
Tel :+ 91 79 35002100, +91 9328661166-77
Email : info@dadabhagwan.org

Other Countries:

Argentina

Tel: +54 9 11 58431163
Email: info@dadabhagwan.ar

Australia

Tel: +61 402179706
Email: sydney@au.dadabhagwan.org

Brazil

Tel: +55 11999828971
Email: info@br.dadabhagwan.org

Germany

Tel: +49 700 DADASHRI (32327474)
Email: info@dadabhagwan.de

Kenya

Tel: +254 79592 DADA (3232)
Email: info@ke.dadabhagwan.org

New Zealand

Tel: +64 21 0376434
Email: info@nz.dadabhagwan.org

Singapore

Tel: + 65 91457800
Email: info@sg.dadabhagwan.org

Spain

Tel: +34 922302706
Email: info@dadabhagwan.es

UAE

Tel: +971 557316937
Email: dubai@ae.dadabhagwan.org

UK

Tel: +44 330 111 DADA (3232)
Email: info@uk.dadabhagwan.org

USA-Canada

Tel: +1 877 505 DADA (3232)
Email: info@us.dadabhagwan.org

Vietnam

Email: thunguyen108@hotmail.com,
dadatonguyen@gmail.com

Website: www.dadabhagwan.org